

ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΕΓΑΛΟ

(ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ)

Ιλοι στις μέρες μας μιλάμε για μια εποχή στην οποία συντελούνται και απειλούνται πολλά. Οι επιστήμες αναπτύσσονται ραγδαία αναγκάζοντάς μας να αυξήσουμε τους ρυθμούς, αν θέλουμε να διαδραματίσουμε κάποιο ρόλο σ' αυτή την πρόοδο. Η ιατρική επιστήμη καταλαμβάνει κεντρική και εξέχουσα θέση σ' αυτή την ανοδική πορεία. Η έρευνα έχει καταφέρει να ανακαλύπτει κάθε μέρα κάτι νέο, αλλάζοντας τα δεδομένα και πετυχαίνοντας νέες θεραπευτικές μεθόδους, οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την καλύτερη αντιμετώπιση πολλών, για την ζωή, απειλητικών καταστάσεων.



Από την άλλη βιώνουμε, λίγο ή πολύ, μια σοβαρή κρίση, μια αλλιώτικη κρίση, μία κρίση σε αξίες, θεμιτούς στόχους, υγιή ανταγωνισμό και ωραίες φιλοδοξίες. Δυστυχώς οι αρετές της φιλαλληλίας, της θυσίας, της υπέρβασης και απαλλαγής από τον εγωκεντρισμό κινδυνεύουν να εκλείψουν. Ο ατομισμός και η επιδίωξη, με κάθε τρόπο, του συμφέροντος καλπάζουν. Στο βωμό του ατομικού «εγώ» θυσιάζονται, πολλές φορές, αρχές και υποσχέσεις. Ζούμε σε μεγάλες πολιτείες και βιώνουμε μια ανείπωτη μοναξιά, γιατί καταφέραμε να κόψουμε τις γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ μας. Θεοποιήσαμε τον εαυτό μας και ξεχάσαμε τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Φυσικά, και ευτυχώς, το φαινόμενο δεν είναι καθολικό. Υπάρχουν **άνθρωποι** ανάμεσά μας, τους γνωρίζουμε ή τους ακούμε από τα ΜΜΕ, οι οποίοι δεν αφέθηκαν σ' αυτή την αλλοτρίωση, άνθρωποι που αντιστέκονται στο ρεύμα της εποχής γιατί επέλεξαν **«την αγαθήν μερίδα»**. Οι άνθρωποι αυτής της κατηγορίας μπορεί να είναι λίγοι, γνωρίζουμε όμως καλά πως **«μικρά ζύμη όλο το φύραμα ζυμοί»**

Ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπος Ρούσσος ανήκει σε αυτή την μερίδα των ανθρώπων. Δεν θα μπω στην διαδικασία να γράψω για το επιστημονικό έργο του άνδρα, θα χρειαζόταν τόμοι και δεν είναι εύκολο να γίνει στα περιθώρια ενός μικρού αφιερώματος.

Θα μπορούσα, μόνο, να πω αυτό που κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί, ο Χαρ. Ρούσσος είναι αυτός που οραματίστηκε και «ίδρυσε» την Εντατική Θεραπεία. Την πήρε από το τίποτα και την ανέδειξε ΜΕΓΑΛΗ. Όλοι θα πρέπει να είμεθα ευγνώμονες για αυτή την σημαντική επίτευξη, η οποία αποτελεί προσωπικό του έργο.

Η συμβολή του όμως στην εντατική θεραπεία έγινε και με κάτι άλλο σημαντικό. Έγινε με την πραγματοποίηση του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών που θέμα έχει τις ΜΕΘ και την Επείγουσα Νοσηλευτική. Το νομικό πλαίσιο για ΠΜΣ υπήρχε από το 2003 με τον

Ν 2916, αυτό όμως χωρίς την βούληση πανεπιστημιακού καθηγητή θα μπορούσε να παραμείνει ανενεργός νόμος. Ο Χαράλαμπος Ρούσσος, πιστεύοντας βαθιά ότι η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας βασίζεται και στους ικανούς και επιστήμονες νοσηλευτές, τους έδωσε την μεγάλη ευκαιρία να σπουδάσουν «έτι πλέον» τον προκλητικό και δυναμικό χώρο των ΜΕΘ και την επείγουσα νοσηλευτική.

Από την συνεργασία μαζί του, στα πλαίσια του ΠΜΣ, διαπιστώθηκε η «μοναδικότητα του προσώπου», κάτι που αποτέλεσε την αφορμή του μικρού αυτού αφιερώματος. Άνθρωπος σοβαρός, συγκροτημένος, ανοιχτός στις εκλύσεις και άμεσος στις παρεμβάσεις, δεκτικός, ακριβοδίκαιος, ιδιαίτερα νοήμων, χωρίς έπαρση και με φοβερή συναίσθηση ευθύνης. Προσφέρων και προσφερόμενος.

Καλός θεωρείται ο ηγέτης που **«μεριμνά τα των άλλων»** που **«Άλλοις υπηρετών αναλίσκεται»** και χαρισματικός αυτός που μπορεί να βλέπει πιο μακριά από τους άλλους, που μπορεί να εμπνέει και να κάνει το όραμα πραγματικότητα. Στην προκειμένη περίπτωση αυτά βρίσκουν την εφαρμογή τους στο όνομα Χαράλαμπος Ρούσσος.

Μερικοί άνθρωποι, με τον χρόνο που φεύγει, γερνούν, άλλοι μεγαλώνουν και άλλοι γίνονται σοφότεροι. Αυτή τη σοφία, να αυξάνει κάθε μέρα, διακρίνει κανείς στον καθηγητή Χαρ. Ρούσσο. Μια σοφία όμως που δεν μένει σε αυτόν που την έχει, αλλά εκπέμπεται και μεταδίδεται, στους «εγγύς» και τους «μακράν»

Εκφράζοντας τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική» αλλά και πολλούς άλλους θέλω να εκφράσω τα ευγνώμονα αισθήματα όλων.

Ευχή μας ο Θεός να του χαρίζει χρόνια πολλά, για να συνεχίζει να προσφέρει, αλλά και να οδηγεί τους νέους γιατρούς και όλους τους συνεργάτες του, σε δρόμους ασφαλείς, σε πορείες ανοδικές, στην αναζήτηση της αλήθειας, στην αναγνώριση του λάθους, στην κατάκτηση της γνώσης, στην μαγεία της έρευνας. Να αποτελεί πρότυπο πολλών. Να μεταγγίζει το μεγαλείο της ανθρωπιάς και της καλοσύνης. Η προσφορά αυτή αποτελεί επένδυση, που δεν εκπίπτει ποτέ γιατί ασφαλίζεται στο χρηματιστήριο της καρδιάς των ανθρώπων και του ουρανού κύριε Καθηγητά.

ΜΑΡΒΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ