

Μαστός: Πηγή Ζωής

Γεωργία Χατζή, Μαία, Φοιτήτρια Παιδαγωγικού-Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Αθηνών.

"Όλα με σοφία εποίησε": και δώρισε στη γυναίκα την ικανότητα της τεκνοποίησης, και το γάλα της, τροφή του καρπού της.

Από την αρχή της ύπαρξης του ανθρωπίνου είδους, αλλά και όλων των θηλαστικών, μητέρες, σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της γής, προσφέρουν το μαστό τους, απ' όπου πηγάζει τροφή, πολύτιμη στο ξεκίνημα της ζωής, και σφραγίζουν την αγνότερη σχέση, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό την αγάπη τους στο παιδί τους.

Ένστικτο ονομάσαμε το ψάξιμο του μαστού της μητέρας από το παιδί: δώρο της φύσης το μητρικό γάλα: μα θα πρέπει να είναι και κάτι πέρα από αυτό, που το νιώθουν και το ξέρουν, μόνο, μάνα και παιδί.

Αυτό, άλλωστε, εξέφρασαν άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών μέσα από τα έργα τους. Τη μαγεία, τη λάμψη των ματιών μάνας και παιδιού, την απόλυτη αρμονία, την περηφάνεια της μητέρας, την ηρεμία και την ασφάλεια του παιδιού, τη φυσικότητα και συνάμα το μυστήριο, να είναι άραγε μνήμες παιδικές ή εικόνες καθημερινές, αυτό που τους ενέπνευσε; Ή μήπως κάτι, που άγγιξε την ευαίσθητη ψυχή τους και "όπλισε" την πένα τους, τα πινέλα τους, το σφυρί τους, και δημιούργησαν έργα θαυμαστά και διαχρονικά με θέμα το θηλασμό;

Ο μαστός, το πρώτο "αντικείμενο" λα-

τρείας του ανθρώπου. Άντρες, που πρωταγάπησαν το μαστό της μητέρας τους, που γεύτηκαν την ηδονή του έρωτα στο μαστό της ερωμένης τους, που είδαν το μαστό της γυναίκας τους να τρέφει το παιδί τους.

Γυναίκες, που επαναλαμβάνουν το πρόσταγμα της φύσης όπως το διδάχτηκαν από τη μάνα τους, καθώς ήταν στα σπάργανα ακόμη.

Άνθρωποι, που το κλάμα τους σώπασε στο άγγιγμα και το θήλασμα του μαστού της μάνας τους.

Στα αρχαία χρόνια και λίγο πριν τις μέρες μας, οι τροφοί (παραμάνες) είχαν αναλάβει το θήλασμα των παιδιών και ήταν γυναίκες νέες και υγιείς. Ο θηλα-



σμός των παιδιών τους έδινε κύρος και έξοχη κοινωνική θέση.

Αβάσταχτος ήταν ο πόνος, μεγάλη η ντροπή, πριν μερικά χρόνια, για τις μητέρες που είτε είχαν αγαλακτία, είτε το γάλα τους δεν ήταν καλό για το παιδί τους.

Ακόμα και σήμερα, που η επιστήμη έχει προοδεύσει, δεν έχει βρεθεί τροφή καλύτερη από το μητρικό γάλα. Καθήκον όλων των μαιών είναι να ενημερώνουν τις λεχώνες γύρω από τα οφέλη του θηλασμού και να τις προτρέπουν σ' αυτό.

Χρέος όλων και ιδιαίτερα των μαιών, απέναντι στις γενιές που έρχονται, είναι να συμβάλλουν με τις γνώσεις τους γύρω από το θηλασμό, ώστε να "γευτούν" την αγάπη, στάλα-στάλα, να ρέει

από το μαστό των μητέρων τους.

"Από σταθμό σε σταθμό, από τα κινέζικα σύνορα μέχρι τη Σαϊγκόν, οι Ινδοκινέζες σε μεγάλωσαν με το γάλα τους. Το πιο παράδοξο συνέβη μετά. Όταν άρχισε ο μύθος. Όλες οι γυναίκες δήλωναν πως σου είχαν προσφέρει το γάλα τους. Ακόμα και αυτές που δεν θήλαζαν, ακόμα και αυτές που βρίσκονταν στην άλλη άκρη της χώρας.

Όλες οι παραμάνες σε περιμένουν, οι αληθινές και οι ψεύτικες. Πρόσεξε αν θα πας εκεί κάποια μέρα. Αν σε αναγνωρίσουν, θα σε πνίξουν με την τρυφερότητά τους. Είσαι Ινδοκινέζος".

(Christian de Montella: **Ινδοκίνα**, Εκδόσεις "Το κλειδί" - Α. Λιβάνη, Αθήνα 1993).

Αξιοπερίεργα απ' όλο τον Κόσμο

(Εφημερίδα "ΕΘΝΟΣ", Τρίτη 11 Μαρτίου 1997)

Γέννησε με αντισυλληπτικά

Όταν η 21χρονη Βρετανίδα, Έμα Σάλγουει, επισκέφθηκε τον γυναικολόγο της για να της ανανεώσει τη συνταγή για το αντισυλληπτικό χάπι που έπαιρνε, έκπληκτος εκείνος της ανακοίνωσε ότι ήταν... εννέα μηνών έγκυος!

Η Έμα, η οποία είχε αποδώσει την μικρή αύξηση του βάρους της στις γαστρίμαργικές παρεκκλίσεις των Χριστουγέννων, απέκτησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι μία μόλις εβδομάδα μετά την επίσκεψή της στο γιατρό!



Στη φωτογραφία η Βρετανίδα Έμα Σάλγουει με το νεογέννητο κοριτσάκι της.