

## Ανακοίνωση του Σ.Ε.Μ.Α.\*

\* Το παρακάτω ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στάλθηκε σε όλες τις εφημερίδες με την ευκαιρία της εορτής της Παγκόσμιας Ημέρας της Μαίας.

### ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η 5η Μαΐου είναι καθιερωμένη ως Διεθνής Ημέρα για τη Μαία. Η πρώτη Κυριακή του Μάη είναι αφιερωμένη στη Μητέρα. Ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθηνών και φέτος θα γιορτάσει και τις δύο αυτές ημέρες στις 9 του Μάη, ημέρα Κυριακή, 11 το πρωί, στο ξενοδοχείο "PRESIDENT".

Η φετινή γιορτή βρίσκει και τη μητέρα και τη μαία σε μία περίοδο προβληματισμού για την αξία της ζωής, όπως τη ζούμε σήμερα με τον πόλεμο στα Βαλκάνια. Η μητέρα και το παιδί είναι τα πιο αθώα θύματα αυτής της παράλογης ιστορίας. Για μία φορά ακόμα, έγκυες, θηλάζουσες, βρέφη και παιδιά ζουν το φόβο, την ανασφάλεια και την περιπέτεια ενός παράλογου πολέμου.

Πιστεύουμε πως εσείς, που έχετε τη δυνατότητα επικοινωνίας, μπορείτε να ενώσετε τη φωνή μας με κάθε φωνή διαμαρτυρίας, ώστε τα παιδιά που έρχονται στον κόσμο να ζήσουν με ειρήνη.

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Μ.Α.  
Η Πρόεδρος  
ΕΛΕΝΗ ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗ

## 5η Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα της Μαίας

*Ελένη Σαμαριτάκη, Πρόεδρος Σ.Ε.Μ.Α., Καθηγήτρια Εφαρμογών ΤΕΙ Αθήνας.*

### ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κάθε χρόνο, το Βασιλικό Κολλέγιο Μαιών Αγγλίας, που συνδέεται με Συλλόγους Μαιών απ' όλο τον κόσμο, γιορτάζει στις 5 του Μάη την Παγκόσμια Ημέρα της Μαίας. Το 1999, οι εκδηλώσεις συμπεριλάμβαναν ένα Διεθνές Συνέδριο επικεντρωμένο στις πραγματικότητες και την πρόκληση για την προστασία της μητρότητας την επόμενη δεκαετία.

Το Βασιλικό Κολλέγιο Μαιών είναι μία από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες οργανώσεις στον κόσμο και έχει μακρά ιστορία στήριξης της Μαιευτικής και της προστασίας της Μητρότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Εξάλλου, το Κολλέγιο είναι το μόνο που έχει κέντρο συνεργασίας για τη Μαιευτική (WHO Collaborating Center for Midwifery).

Το Κολλέγιο με κάλεσε με δικά του έξοδα να παρακολουθήσω το Συνέδριο αυτό. Το όνομά μου υποδείχθηκε από την Anna Fawcett - Henesy, Regional Adviser Nursing and Midwifery, WHO Europe. Ο τίτλος του Συνεδρίου ήταν: **"Making Safe Motherhood a Reality: The challenge for the next ten years"** (Κάνοντας την προστασία της μητρότητας πραγματικότητα: Η πρόκληση για τα επόμενα 10 χρόνια).

Το Συνέδριο έγινε στο Royal College of Physicians, London. Ήταν πολύ ενδιαφέρον με θέματα που αφορούν τη Μαία, ως πρόσωπο - κλειδί για την προστασία της μητρότητας. Οι ομιλητές, κατά κανόνα Μαίες με μεταπτυχιακές σπουδές και ακαδημαϊκή καριέρα, μετέφεραν γνώσεις και εμπειρίες από διαφορετικά σημεία του κόσμου, όπως την Αφρική, την Ασία, τη Λατινική Αμερική, αλλά και την Ευρώπη.

Επέστρεψα για μία φορά ακόμα προβληματισμένη. Χρειαζόμαστε να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο μας ως επαγγελματίες υγείας στην καινούργια χιλιετία. Το επαγγελματικό μας προφίλ χρειάζεται να ενισχυθεί με βελτίωση και αναβάθμιση της εκπαίδευσής, ώστε να συμβαδίζουμε με τις συναδέλφους άλλων κρατών και να ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Στο Συνέδριο αυτό μου δόθηκε χρόνος 15' για χαιρετισμό, όπου στη συνέχεια μετέφερα την προσωπική μου εμπειρία από τις 12 ημέρες, που εργάσθηκα με τους "Γιατρούς του Κόσμου" στον καταυλισμό των προσφύγων στο Stankovic, στα σύνορα του FYROM με το Κόσσοβο, έξω από τα Σκόπια. Με την ευκαιρία, που μου δόθηκε, είπα δύο λόγια για την ανάγκη ειρήνης στα Βαλκάνια, αφού ξέρουμε πως εκείνοι που πληρώνουν περισσότερο στον πόλεμο είναι οι έγκυες, οι θηλάζουσες μητέρες και τα παιδιά τους.

## Το χρέος μας προς την παραδοσιακή Ελληνίδα Μαμή\*

Δρ **Χρίστος Θ. Οικονομόπουλος**, Παιδοχειρουργός

\* Ομιλία από την εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Μαίας, την 9η Μαΐου 1999 στο ξενοδοχείο "PRESIDENT".

Αγαπητές μου Φίλες και Φίλοι,

Ευχαριστώ εγκάρδια τη φωτισμένη Πρόεδρο του θαυμαστού τούτου Συλλόγου των Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθηνών, την αγαπητή ερίτιμο κ. Ελένη Σαμαριτάκη-Νικολαΐδου, όπως επίσης και το δραστήριο και δημιουργικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, γιατί με ενθουσιασμό και με προθυμία έχει ενστερνιστεί να φέρει στη δημοσιότητα με το έγκριτο και γεμάτο φροντίδα περιοδικό του Συλλόγου, το καλαίσθητο "ΕΛΕΥΘΩ", τις προσπάθειές μου των τριάντα τελευταίων ετών, που διασώζουν τις πράξεις και ενέργειες της απλής και άγνωστης Ελληνίδας Μαμής από την εποχή της Τουρκοκρατίας

και Φραγκοκρατίας μέχρι σήμερα, με τη φιλοξενία του "Λαογραφικού Λεξικού της Ελληνίδας Μαμής". Είναι περιττό να τονίσω ότι το "Λεξικό της Μαμής" έχει συγκινήσει και γοητεύσει όλες τις Μαίες, Μαιευτές και Μαιευτήρες ανά το Πανελλήνιο.

Επίσης, ο Σύλλογος έχει αγκαλιάσει και με τη φροντίδα του θα εκδοθεί τον επόμενο μήνα, ως έκδοση του Συλλόγου, το βιβλίο μου με τίτλο: "Τα Νανουρίσματα και τα Ταχταρίσματα της Λαϊκής Ελληνίδας Μάνας", τα οποία έχω καταγράψει ακούγοντάς τα από μαμές, μητέρες και γιαγιάδες των 20.000 μικρών ασθενών μου, που έχω χειρουργήσει από το 1962