

Τα γυρίσματα του... καιρού και άλλα

Ο καιρός περνάει γοργά: ανελέητος μας κυνηγά, αλλά εμείς αντιστεκόμαστε κόντρα στα αρνητικά που μας έφερε την τελευταία (ιδιαιτέρως) τριετία: θέσεις χάθηκαν, τα μαιευτήρια αρχίζουν να αδειάζουν από τοκετούς, Μαιές και Μαιευτές αναζητούν την τύχη τους σ' άλλες χώρες, εντάσεις αρχίζουν να εμφανίζονται σε όλους τους χώρους. Κοινωνικές αναταραχές εμφανίστηκαν παντού, ακόμα και στο επάγγελμά μας. Οι μεγάλοι χαμένοι; Αυτοί που έκαναν εκπώσεις στη ζωή τους γιατί εκτός από τους μισθούς τους χάθηκε και η βολή τους (απλά γιατί αυξήθηκαν οι απαιτήσεις της δουλειάς και βρέθηκαν γυμνοί χωρίς επιπλέον «φορεσιές» ή «όπλα»).

Έτσι, για μια ακόμα φορά θρηνούμε για όσα αφήσαμε να μας φύγουν (ή τα διώξαμε μόνοι μας) ρίχνοντας το βάρος και τις ευθύνες σ' άλλους (ελληνική πρωτοτυπία η μετάθεση ευθυνών, βέβαια).

Απ' όλα αυτά όμως, βγήκε κάτι καλό! Η «Εθνική Αναγνώριση του ΕΛΕΥΘΩ ως Επιστημονικό Περιοδικό» και η ειρωνεία (!!!) αναγνωρίστηκε στην πιο δύσκολη οικονομική περίοδο της κυκλοφορίας του. Κόντρα όμως σε αυτές τις δυσκολίες, το περιοδικό σαν περιοδική έκδοση, θα επιβιώσει· η ιστορική έκδοσή του θα συνεχισθεί γιατί είναι διαφορετικό να κρατάς στα χέρια σου το έντυπο (σαν κάτι ζωντανό, με υπόσταση), παρά να το βλέπεις μόνο στην οθόνη του pc, του tablet, του ipad ή του iphone σου.

Άλλωστε είναι το μόνο έντυπο που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και για αρκετές από τις παλαιότερες μαιές στολίδι της βιβλιοθήκης τους. Μέσα σ' αυτό λοιπόν το ιερό αποτύπωμα της μαιευτικής τέχνης και επιστήμης, της φιλοσοφίας της μαιείωσης και των άοκνων προσπαθειών ανώνυμων Μαιών, είναι τιμή να αρθρογραφούν ή να ανακοινώνουν εργασίες Μαιές και Μαιευτές.

Σαν Μαιά, μέλος της ελληνικής μαιευτικής κοινότητας, όπως επίσης φέροντας τον τιμητικό τίτλο της Προέδρου του ΣΕΜΜΑ, ευχαριστώ όλες τις Μαιές και όλους τους Μαιευτές που στηρίζουν το έργο των ΔΣ, το οποίο και επίπονο και δύσκολο ήταν καθώς, ανεξάρτητα από την οικονομική κρίση, η Ελλάδα είναι, δυστυχώς, κράτος χωρίς δομή. Ευχαριστώ όλους όσους βρίσκονται στις θέσεις

τους σ' όλη την Ελλάδα με βασικό στόχο να προάγουν την υγεία της γυναίκας και του παιδιού της. Τονίζω επίσης τη μέγιστη σημασία των τίτλων “Μαιίας-ευτής” ο οποίος από μόνος του είναι οριστικός και τιμητικός. Οποιαδήποτε άλλη διάκριση ακολουθεί το βασικό τίτλο, δεν τον ορίζει (πχ. MSc. PhD, IBCLC. κλπ.). Ακολουθώντας τον ορισμό του επαγγέλματός μας και με αντίληψη του τίτλου μας, ακολουθώντας τα προνόμια του επιστήμονα, με υπογραμμισμένο τον τίτλο τους χωρίς λοιπούς (ιδιαιτέρως) τίτλους που είναι επικίνδυνο να συνευρίσκονται μαζί με τον τίτλο “Μαία-ευτής”, πιστεύω σε όλους να γίνομαι αντιληπτή. Άλλωστε δοξάζουμε τη μαιευτική σοφία, όχι τα πρόσωπα. Δοξάζουμε το πνεύμα της μαιευτικής, όχι τις ιδιαίτερες δεξιότητες. Μακάρι να συνεχίσουμε να μελετάμε, να φέρνουμε νέα δεδομένα στο προσκήνιο. Είναι η στιγμή των νέων τώρα, αυτών που με την ζέση της ηλικίας και το καθαρό τους πνεύμα θα ανεβάσουν τον πήχη και θα φέρουν αυτό το θείο επάγγελμα- τη Μαιευτική- στη θέση που αξίζει πάντα να βρίσκεται (κι ας μην φτάνουν μερικοί τον πήχη, δεν πειράζει).

Σ' αυτή τη συγκυρία, προσπαθώντας όλοι μαζί, έχουμε ελπίδα να πάρουμε πίσω αυτό που χάθηκε και να προχωρήσουμε μπροστά με κινητήρια δύναμη τη νέα γενιά μαιών και μαιευτών. Αξίζει να προσπαθήσουμε, αρκεί να υποστηρίξουμε τον τίτλο μας. Φτάνει λοιπόν το ξεκατίνασμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πολλές φορές αποδεικνύει ελλείμματα στις γνώσεις μας). Άλλωστε ο NMC (Nursing & Midwifery Council) της Μ.Βρετανίας υποδεικνύει τα μέσα αυτά να χρησιμοποιούνται μόνο σε προσωπικό επίπεδο αλλά με κανέναν τρόπο και για κανένα λόγο εκπροσωπώντας έναν επιστημονικό κλάδο.

Πιστεύοντας στη δύναμη του επαγγέλματός μας δυναμώσουμε σαν άτομα, τολμάμε να αναπτύξουμε τις δεξιότητές μας ακολουθώντας τα χνάρια των ευρωπαϊκών συναδέλφων μας, με δεδομένη τη βαθιά γνώση της μαιευτικής τέχνης. Είναι εύκολο.

Εις το επαναγραφείν (ελπίζω)

Πέρμα Παναγή