



01

Θεσμικά

Μέλη Συνέλευσης του ΤΕΙ Αθηνas

Η Επανασυγκρότηση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 έχει ως εξής:

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

- **Μιχαήλ Μπρατάκος** Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Καθηγητής

Β. ΜΕΛΗ

Β.1. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ

- 1 **Ευαγγελία Πρωτόπαπα** Διευθύντρια ΣΕΥΠ, Καθηγήτρια
- 2 **Σπυρίδων Αθηναίος** Διευθυντής ΣΤΕΦ, Καθηγητής
- 3 **Γεώργιος Πολυχρονόπουλος** Διευθυντής ΣΔΟ, Καθηγητής
- 4 **Νικήτας Χιωτίνης** Διευθυντής ΣΚΣ, Καθηγητής
- 5 **Ιωάννης Τσάκνης** Διευθυντής ΣΤΕΤΡΟΔ, Καθηγητής

05.09.2016

B.2. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ**Για τη Σχολή Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας**

- **Άννα Δελτσίδου** Πρόεδρος Τμήματος Μαιευτικής, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
- **Γεωργία Φούκα** Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,

Για τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

- **Βασίλειος Παγούνης** Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Τοπογράφων Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε., Αναπληρωτής Καθηγητής
- **Κλειώ Σγουροπούλου** Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Για τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

- **Γεώργιος Πιερράκος** Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αναπληρωτής Καθηγητής
- **Γεώργιος Γιαννακόπουλος** Πρόεδρος Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Καθηγητής

Για τη Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών

- **Ελένη Τάτλα** Πρόεδρος Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
- **Ευαγγελία-Μαρίνα Τσίλαγα** Πρόεδρος Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Καθηγήτρια

Για τη Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής

- **Βασιλεία Σινάνογλου** Πρόεδρος Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
- **Ιωάννης Παρασκευόπουλος** Πρόεδρος Τμήματος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, Καθηγητής

**Μέλη
Συνέλευσης
Τ.Ε.Ι.
Αθήνας**

Στις συνεδριάσεις παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι Αναπληρωτές Προέδρου κ.κ.:

- 1 **Παναγιώτης Καλδής** Καθηγητής
- 2 **Περικλής Λύτρας** Καθηγητής
- 3 **Αικατερίνη Λυκερίδου-Αβραμιώτη** Καθηγήτρια

* Τα μέλη της Συνέλευσης σε περίπτωση κωλύματος ή δικαιολογημένης απουσίας θα αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

* **Χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης** θα ασκεί η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών, Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, κ. **Πηγή Φαναριώτη**, Μόνιμο Δ.Π. Κλάδου Π.Ε.

Μετονομασία του ΤΕΙ Αθήνας σε «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας»

Τη μετονομασία του ΤΕΙ Αθήνας σε «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας», αποφάσισε η Συνέλευση του ΤΕΙ Αθήνας. Σε συνέντευξή του στο esos, ο Μ. Μπρατάκος, Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας μιλάει επί του θέματος.

Σχετικό απόσπασμα συνέντευξης του Μ. Μπρατάκου σχετικά με την μετονομασία του ΤΕΙ Αθήνας σε «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας» στο esos:

Κύριε Μπρατάκο, ποια είναι η σημερινή φυσιογνωμία του Ιδρύματός σας;

Το Ίδρυμά μας έχει 20.000 φοιτητές, 385 μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού που ενισχύονται για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο από 210 θέσεις Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με 186 μέλη Διοικητικού Προσωπικού, και 72 μέλη ΕΤΠ.

Είναι το πρώτο σε φοιτητικό και διδακτικό δυναμικό ΑΕΙ του τεχνολογικού τομέα της χώρας και το τρίτο στο σύνολο των ΑΕΙ σε αριθμό φοιτητών.

Διαθέτει είκοσι επτά (27) Τμήματα τα οποία είναι συγκροτημένα σε πέντε (5) Σχολές που πλαισιώνονται από διακεκριμένο επιστημονικό, τεχνολογικό και υποστηρικτικό προσωπικό.

Επιπλέον λειτουργούν συνολικά 26 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκ των οποίων 14 αυτοδύναμα και 12 σε συν-διοργάνωση με Πανεπιστήμια της χώρας (ημεδαπής) και με ομοταγή του εξωτερικού (αλλοδαπής).

Έχει αναπτύξει εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες, σε ισότιμη βάση, με ευρωπαϊκά ή μη Πανεπιστήμια και έχει επιτύχει την αναγνώρισή του στον Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ε.Ε.

Συμμετέχει ενεργά σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Δίκτυα ως μέλος έγκυρων Διεθνών Πανεπιστημιακών Οργανισμών, όπως είναι η Διεθνής Ένωση Πανεπιστημίων (IAU - International Association of Universities), ο Ακαδημαϊκός Αντίκτυπος των Ηνωμένων Εθνών (UNAI - United Nations Academic Impact) καθώς, και η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (EURASHE - European Association of Institutions in Higher Education), κ.ά.

Το Ίδρυμά μας, αξιολογήθηκε πρόσφατα (Ιανουάριος 2016) από την ΑΔΙΠ με τη υψηλότερη προβλεπόμενη διάκριση worthy of merit.

Γιατί αποφασίσθηκε από τη Συνέλευση του Ιδρύματός σας η μετονομασία του ΤΕΙ Αθήνας σε Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας;

Μετά από 30 και πλέον χρόνια ζωής και πλέον των 15 ετών λειτουργίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για την μετονομασία του ΤΕΙ Αθήνας σε «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών». Η ονομασία ΤΕΙ όπως την όρισε ο ιδρυτικός Νόμος Ν. 1404/1983 προσέδιδε ταυτότητα και αποστολή στα ιδρύματα στα πρώιμα χρόνια λειτουργίας τους. Με την πάροδο του χρόνου, οι επαγγελματικές σχολές ανώτερου επιπέδου του ΤΕΙ Αθήνας έχουν αποκτήσει σαφή και πλήρη ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και έχουν ενσωματώσει και διευρύνει το φάσμα

“**Σήμερα η ονομασία ΤΕΙ δεν ανταποκρίνεται στην ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Ιδρύματος, είναι παρωχημένη και συνάμα αποπροσανατολιστική.**”

των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύουν προσελκύνοντας καθηγητές με αναβαθμισμένα ακαδημαϊκά προσόντα εφάμιλλα των αντίστοιχων που υπηρετούν στα πανεπιστήμια.

Σήμερα η ονομασία ΤΕΙ δεν ανταποκρίνεται στην ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Ιδρύματος, είναι παρωχημένη και συνάμα αποπροσανατολιστική. Σε διεθνές επίπεδο, η διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης ακολουθεί είτε το ενιαίο είτε το δυαδικό μοντέλο είτε παραλλαγές αυτών. Σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες στην Ανώτατη Εκπαίδευση λειτουργεί το δυαδικό σύστημα με τον όρο Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών. Ο όρος «Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών», που χρησιμοποιείται από τα αντίστοιχα Ιδρύματα του εξωτερικού, αποδίδει πληρέστερα το σύνολο των ειδικοτήτων και των γνωστικών πεδίων που θεραπεύει ο Τεχνολογικός Τομέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, καλλιτεχνικών, επαγγελματιών υγείας κλπ. Η ονομασία Universities of Applied Sciences αντιστοιχεί σε (126 Ιδρύματα) που λειτουργούν στη Γερμανία, (20) στην Αυστρία, (39) στην Ολλανδία, (28) στην Φιλανδία και (9) στην Ελβετία. Στην Ιρλανδία, η διεθνής ονομασία είναι Institutes of Technology (13 Ιδρύματα), στη Δανία University Colleges (10) και στη Πορτογαλία Polytechnics (20). Έτσι, ομόφωνα υιοθετήσαμε τη μετονομασία του Ιδρύματος σε «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων

Επιστημών Αθήνας» και στις διεθνείς του σχέσεις «Athens University of Applied Sciences» διατηρώντας το παρόν διακριτό status του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Τι επιτυγχάνεται με την μετονομασία σε Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας;

1 Αίρεται άμεσα το μοναδικό, σε θεσμικό επίπεδο, σημείο διαφοροποίησης Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, αφού η προσθήκη του όρου «Πανεπιστήμιο», έστω και συνοδευόμενο από επιθετικό προσδιορισμό, επιβάλλει την **διοργάνωση Διδακτορικών Σπουδών** και από το Ίδρυμά μας.

2 Αναμένεται να **αυξηθεί άμεσα η προτίμηση των υποψηφίων** για ειδικότητες του Ιδρύματος, αφού πλέον θα φέρουν τον τίτλο του Πανεπιστημίου και θα διατηρούν το status του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό θα συμβάλει στην **ορθολογικότερη κατανομή των αποφοίτων** της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των Σχολών και Τμημάτων της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης (συνολικά μεταξύ των Πανεπιστημίων) και των Ιδιωτικών Κολλεγίων με ευεργετικές συνέπειες ως προς τη δυνατότητα να κάνουν τα Ελληνόπουλα σωστές ανώτατες σπουδές και να απασχολούνται, όταν αποφοιτούν.

3 Θα επιλυθεί ένα πραγματικό πρόβλημα της **Ελληνικής Οικονομίας** το οποίο συνίσταται στην έλλειψη ενδιάμεσου επιπέδου στελεχών (εργοδηγοί, τεχνίτες κτλ.), ειδικοτήτων δηλαδή των οποίων το κύριο χαρακτηριστικό, σε όλη την Ευρώπη τουλάχιστον, είναι ότι προκύπτουν από Προγράμματα Σπουδών βραχύτερης διάρκειας. Τα Προγράμματα αυτά βραχείας διάρκειας θα μπορούν να διοργανώνονται εντός του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών.

4 Θα διευκολυνθούν **οι συνεργασίες με ξένα Πανεπιστήμια** αφού, πλέον, στις περισσότερες χώρες του κόσμου ο όρος Πανεπιστήμιο είναι ο κατ' εσχόλη υποδηλωτικός όρος του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Δημοσίευση στο esos: <http://www.esos.gr/arthra/46557/apofasi-tei-athinas-metonomazetai-panepistimio-efarmosmenon-epistimon-athinas>

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS, 21/10/2016

Ο αποκλεισμός των ΤΕΙ από την εκπόνηση διδακτορικών αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος

Ο αποκλεισμός των ΤΕΙ από σπουδές τρίτου κύκλου (εκπόνηση διδακτορικών) είναι ο αποκλεισμός από ορισμένο διδακτικό και ερευνητικό έργο που συνιστά μείζονα εγγύηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και αντίκειται προς τις διατάξεις του Συντάγματος (άρθρο 16 παρ. 1,5 και 6) τόσο αυτοτελώς όσο και σε συνδυασμό με την αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος).

Αυτό τονίζει ο πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας Καθηγητής Μιχάλης Μπρατάκος, σε συνέντευξη στο esos, ενώ σημειώνει πως «για να μπορούν τα ΤΕΙ να εκτελέσουν το ρόλο τους και να δραστηριοποιηθούν έτι περαιτέρω στην έρευνα, θα πρέπει άμεσα η Πολιτεία να άρει το εμπόδιο αυτό προς όφελος της κοινωνίας, αφού τα ΤΕΙ είναι Ιδρύματα με σαφή εφαρμοσμένο/τεχνολογικό χαρακτήρα που ενισχύουν την καινοτομία και επιχειρηματικότητα που τόσο έχει ανάγκη η εθνική οικονομία».

Κε πρόεδρε πρόσφατα η Σύνοδος των Πρυτάνεων διατύπωσε τη θέση της ως προς την απόφασή σας να μετονομαστούν τα ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών. Τι απαντάται;

Μ. Μπρατάκος: Η Σύνοδος Πρυτάνεων στις 15/10/2016 που συνεδρίασε, έλαβε μια σειρά αποφάσεων που ενδιαφέρουν τα Πανεπιστήμια και μεταξύ αυτών πήρε θέση επί της απόφασης της Συνόδου Προέδρων για μετονομασία των ΤΕΙ σε «Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών», ένα θέμα που δεν την αφορά και είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της Πολιτείας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του Νόμου 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στην ανακοίνωσή τους οι κ.κ. Πρυτάνεις ορθώς επισημαίνουν ότι για τα Ανώτατα Ιδρύματα του Τεχνολογικού Τομέα υπάρχει θεσμοθετημένος διακριτός ρόλος, ονομασία και αποστολή. Ωστόσο οι ίδιοι θα έπρεπε να γνωρίζουν τα Ευρωπαϊκά τεκταινόμενα και να επιθυμούν την ανάπτυξη των ΤΕΙ, όπως έγινε σχεδόν σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, που τα αντίστοιχα ΤΕΙ, εδώ και αρκετά χρόνια έχουν μετονομαστεί σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών.

Η προτεινόμενη ονομασία θα διατηρήσει και θα ενισχύσει το διακριτό ρόλο που έχουν τα ΤΕΙ ως Τεχνολογικός Τομέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα, ενώ θα αλλάξει η επίπλαστη εικόνα που έχει σχηματιστεί πριν 3 δεκαετίες και θα αμβλυνθεί

Σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες τα αντίστοιχα ΤΕΙ έχουν μετονομαστεί σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών





στη συνείδηση του μέσου Έλληνα η άποψη ότι μόνο οι σπουδές στα Πανεπιστήμια προϋποθέτουν μια επιτυχημένη ζωή. Απόδειξη της διαπίστωσης αυτής είναι ότι ακόμα και σήμερα εισάγονται σε Σχολές και Τμήματα των Πανεπιστημίων (Φιλολογίας, Θεολογίας, Ξένων Γλωσσών, Μαθηματικών, Φυσικών κ.α.) χιλιάδες απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ελάχιστες έως μηδενικές πρακτικά ελπίδες επαγγελματικής αποκατάστασης, αφού οι ανάγκες της ελληνικής οικονομίας είναι εντελώς διαφορετικές, σε αντίθεση με Τμήματα των ΤΕΙ, που αποδεδειγμένα έχουν καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές.

Υπάρχει ένα χρόνιο αίτημα των ΤΕΙ για να δοθεί η δυνατότητα στα Ιδρύματα να εκπονούν διδακτορικά. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα;

Μ. Μπρατάκος: Ξεχνούν οι κ.κ. Πρυτάνεις, ότι τα ΤΕΙ για να εκπληρώσουν την αποστολή τους ως ΑΕΙ του Τ.Τ. πρέπει, σύμφωνα με τον Νόμο 4009/2011, «να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με τη διδασκαλία και την έρευνα και να προσφέρουν ανώτατη εκπαίδευση με βάση την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα». Συνεπώς το ερώτημα που εδώ τίθεται είναι γιατί αποκλείονται τα ΤΕΙ από την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών αφού ο νόμος ομιλεί για έρευνα; Ο αποκλεισμός των ΤΕΙ από σπουδές τρίτου κύκλου είναι ο αποκλεισμός από ορισμένο διδακτικό και ερευνητικό έργο που συνιστά μείζονα εγγύηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και αντίκειται προς τις διατάξεις του Συντάγματος

(άρθρο 16 παρ. 1,5 και 6) τόσο αυτοτελώς όσο και σε συνδυασμό με την αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος).

Θυμίζω στους συναδέλφους Πρυτάνεις (αν μου επιτρέπουν να χρησιμοποιήσω τον όρο) ότι το μεγαλύτερο μέρος του ερευνητικού έργου των Πανεπιστημίων προέρχεται από δημοσιεύσεις που έχουν προκύψει από την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Για να μπορούν να ΤΕΙ να εκτελέσουν το ρόλο τους και να δραστηριοποιηθούν έτι περαιτέρω στην έρευνα, θα πρέπει άμεσα η Πολιτεία να άρει το εμπόδιο αυτό προς όφελος της κοινωνίας, αφού τα ΤΕΙ είναι Ιδρύματα με σαφή εφαρμοσμένο/ τεχνολογικό χαρακτήρα που ενισχύουν την καινοτομία και επιχειρηματικότητα που τόσο έχει ανάγκη η εθνική οικονομία.

Το ΤΕΙ που διοικείται σε ποια θέση κατατάσσεται διεθνώς;

Μ. Μπρατάκος: Σε ό,τι αφορά το ΤΕΙ Αθήνας, το Ίδρυμα είναι πρόσφατα αξιολογημένο με την υψηλότερη τιμητική διάκριση «worthy of merit», ενώ σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για το 2016 (<http://www.webometrics.info>) το ΤΕΙ Αθήνας βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση έναντι 4 Ελληνικών Πανεπιστημίων και σε έτερη κατάταξη όλων των ελληνικών ΑΕΙ (<http://www.4icu.org/gr>) το ΤΕΙ Αθήνας βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση (13ο) έναντι 8 Πανεπιστημίων.