



Αντί άρθρου σύνταξης

Στις 31 Δεκεμβρίου, δώδεκα τα μεσάνυκτα, ένα ακόμη έτος σφραγίζεται παραχωρώντας την σκυτάλη σε ένα νέο. Λίγο ή περισσότερο όλοι κάνουμε κάποιον απολογισμό. Για μερικούς αυτός ο απολογισμός περιέχει στόχους που ακυρώθηκαν, ελπίδες που διαψεύστηκαν και όνειρα που ναυάγησαν. Άλλοι μετρούν επιτυχίες. Όλοι μαζί όμως προσδοκούμε κάτι καλύτερο για την καινούργια χρονιά, γιατί η ελπίδα αποτελεί το ισχυρό δεδομένο στη πορεία της ζωής μας. Η ελπίδα που γεννιέται με τη γέννηση και πεθαίνει με το θάνατο. Έτσι μπορούμε να προσπαθούμε ακόμη και για ακατόρθωτα. 2015, άνθρωποι χάθηκαν αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Χιλιάδες ξεριζωμένοι από σπίτι, πατρίδα, ακριβούς αγαπημένους πορεύονται να ανακαλύψουν τη «γη της επαγγελίας» και ας πρόκειται για μια πολύ μικρή φιλόξενη γωνιά σε μια νέα πατρίδα. Οι ισχυροί, ανίσχυροι, πολλές φορές, παρακολουθούν και προσπαθούν να βρουν λύσεις. Πολλοί σπεύδουν να απλώσουν χέρι βοήθειας, πραγματικοί ήρωες και πλούσιοι εσωτερικά στη φτώχεια, από αισθήματα, των πολλών. Η φωτιά αναγεννιέται από τις στάχτες της, αρκεί μια σπίθα για την αναζωπύρωση. Έτσι και οι δυσκολίες μπορούν να μας αναγεννούν, να μας κάνουν δυνατούς, να μας φέρουν «ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ», κάνοντας την προσωπική μας αυτοκριτική. Μια αυτοκριτική που μπορεί να μας αλλάξει. Να καταφέρουμε να βγούμε από τον θεοποιημένο εαυτό και να στρέψουμε το βλέμμα στην εικόνα του άλλου, στον δικό μας διπλανό. Κανένας νόμος δεν μπορεί να μας στερήσει το δικαίωμα να νοιώθουμε ελεύθεροι, το δικαίωμα να σκεφτόμαστε, το δικαίωμα να αγαπάμε. Αυτά και πολλά άλλα μπορούν να μεταβάλλουν τον κόσμο μας, να τον καταστήσουν πραγματικά ανθρώπινο. Οι νοσηλευτές και όλοι οι επαγγελματίες υγείας έταξαν να περιφρουρούν τις θερμοπύλες της υγείας. Την υγεία που αποτελεί το μέγιστο αγαθό και την μεγάλη δωρεά στον άνθρωπο. Τα Χριστούγεννα, η κατ' εξοχήν γιορτή της αγάπης, προσπαθούν να μας θυμίσουν αξίες που χάθηκαν και ίσως φαντάζουν ουτοπικές, στην υλιστική εποχή μας. Αυτό το κοσμοσωτήριο γεγονός μπορεί να αποτελέσει την απαρχή της καλής μεταμόρφωσης. Να ξεχάσουμε ότι αρνητικό και να ανοιχτούμε στη νέα χρονιά με αισιοδοξία, νέους στόχους και καινούριες αποφάσεις.. Να κερδίσουμε ότι δεν κερδίσαμε, να αυξήσουμε, ότι έμεινε στάσιμο. Να πετύχουμε «κατά την καρδίαν μας». Όλοι οι συντελεστές του περιοδικού, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, που μας εμπιστευθήκατε για μία ακόμη χρονιά. Ελπίζουμε να παραμείνουμε μαζί και στο 2016, το οποίο να χαρίζει σε όλους ΥΓΕΙΑ και ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ.

Χριστίνα Μαρβάκη

Διευθύντρια σύνταξης