

## 11 Μαΐου 1997: Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας της Μητέρας και της Μαίας-Μαιευτή \*

**Πόπη Παπαζαχαριάκη, Μαία, Μέλος Σ.Ε.Μ.Α.**

\* Ομιλία στον εορτασμό για την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας και Μαίας, στις 11 Μαΐου 1997, στο Σ.Ε.Μ Αθήνας.

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, Σπουδαστές, Κυρίες και Κύριοι,

Ο Σύλλογος Μαιών-Μαιευτών της Αθήνας αποφάσισε να εορτάσει μαζί με την Ημέρα της Μητέρας, που είναι σήμερα, και την Παγκόσμια Ημέρα της Μαίας-Μαιευτή. Πρώτον, γιατί το έργο τους είναι αναπόσπαστα δεμένο με τη στιγμή της γέννησης, τη μοναδική αυτή στιγμή που ενώνει το ανθρώπινο γένος με την αιωνιότητα, και δεύτερον, γιατί ο φετινός εορτασμός της Ημέρας της Μητέρας έχει συνδεθεί με τα ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ στην Περιθάλαψη και στις Υπηρεσίες Υγείας, και οι Μαίες-Μαιευτές, ως Επαγγελματίες Υγείας, είναι επίσης στενά και άμεσα ενδιαφερόμενοι.

Η γυναίκα έχει προικισθεί με το ανώτατο προνόμιο που έχει ο άνθρωπος, τη

γέννηση, τη συνέχιση της ζωής, είναι η ίδια φωλιά της ζωής. Αυτή η θεία στιγμή συνδέθηκε και ταυτίστηκε από τα βάθη της Μυθολογίας με μια άλλη παρουσία, αυτήν της Μαίας. Οι αρχαίοι Έλληνες, με τη βαθιά εκτίμηση και σεβασμό που περιέβαλαν τη μητέρα, το παιδί, τον τοκετό, θεοποίησαν τη Μαία. Θεά Μαία, Ελευθώ, Ειλείθια, Ειλειθώ, Ελευσία, τα ονόματα που της χάρισαν. Και στη μυθολογία άλλων λαών επίσης, αναφέρεται ότι ο τοκετός είναι στα χέρια ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΜΑΙΩΝ, όπως των Αιγυπτίων, Ινδών, Κινέζων κ.ά. Στην Παλαιά Διαθήκη επίσης, αναφέρεται ότι στον τοκετό της Ραχήλ και της Θάμαρ παρίστατο ΜΑΙΑ.

Ο Σωρανός ο Εφέσιος, το 2ο μ.Χ. αιώνα, καθορίζει για πρώτη φορά «**ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΙΑ**», όπου: «**Είναι ικανή να γίνει μαία, η εγγράμματη, η έξυπνη, η έχουσα ισχυρή μνήμη, η εργατική, η ευπρεπής και γενικώς η έχουσα ακμαίας τας αισθήσεις**».

Και είναι ανεξάντλητα, όσα δια μέσου των αιώνων έχουν γραφεί για το έργο και την προσωπικότητά της.

Στο 24ο Συνέδριο της I.C.M. (Διεθνής Συνομοσπονδία Μαιών), που έγινε το 1996 στο Όσλο της Νορβηγίας, η πρόεδρος, κ. Sonja Sjøli, ανέφερε ότι το έργο της Μαίας-Μαιευτή είναι ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Τέχνη, γιατί συνδυάζει διαίσθηση, ευαισθησία, υποκειμενικότητα, σεβασμό προς τη λογική της φύσης, και επι-



στήμη, γιατί η γνώση της Μαιευτικής επιτρέπει τη σωστή επέμβαση και την κατάλληλη χρήση της τεχνολογίας.

Όλοι ξέρουμε τη σημασία που έχει η ποιότητα της γέννησης στην εξέλιξη της ζωής του ανθρώπου και καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη σημασία αποκτά η σωστή βοήθεια και φροντίδα από σωστούς και άριστα καταρτισμένους επαγγελματίες υγείας, στην εγκυμοσύνη και στον τοκετό.

Παρ' όλα αυτά και παρά τα θετικά βήματα με ψήφιση νόμων, που αφορούν στο δικαίωμα της γυναίκας και της μέλλουσας μητέρας στη σωστή περίθαλψη, από τις κυβερνήσεις αρκετών χωρών υπάρχουν παγκόσμιες στατιστικές, οι οποίες αναφέρουν ότι 600.000 γυναίκες πεθαίνουν ετησίως στην εγκυμοσύνη και στον τοκετό, ενώ άλλα 20.000.000, περίπου, παθαίνουν μόνιμες βλάβες στην υγεία τους.

4.000.000 νεογνά πεθαίνουν, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό αποκτά μόνιμα προβλήματα, που οφείλονται στις διάφορες επιπλοκές κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό. Τα ποσοστά αυτά, εκτός του ότι είναι πολύ μεγάλα είναι και άνισα κατανομημένα, γιατί το 88% των συνολικών γεννήσεων αφορά χώρες του Τρίτου Κόσμου, όπου οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας είναι υποτυπώδεις έως και ανύπαρκτες.

Βρισκόμαστε στο κατώφλι του 21ου αιώνα, που η τεχνολογία και η επιστήμη καθημερινά κάνουν άλματα, παρ' όλα αυτά, όμως, μεταξύ των ανθρώπων και των λαών υπάρχει φοβερή ανισότητα. Σε πολλές κοινωνίες η γυναίκα αντιμετωπίζεται από την οικογένεια, το σύντροφο, το κράτος και τους νόμους, ως ον πολύ χαμηλής κατηγορίας και καθημερινά ποδοπατείται, εξευτελιζεται και κουρελιάζεται η υπόστασή και η προσωπικότητά της.

Πιστεύω ότι όλοι έχουμε καταλάβει πλέον, ότι ο ρόλος της γυναίκας στην οι-



κογένεια και γενικά στη σύσταση και τη σωστή ανάπτυξη της κοινωνίας είναι βασικός και πρωταρχικός, γι' αυτό θα πρέπει να συμβάλλει καθένας και καθεμία από εμάς, με όλες του τις δυνάμεις και από τη δική του θέση, για τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας.

Ας προσπαθήσουμε ώστε να υπάρξει μια «Παγκόσμια Πολιτική Υγείας Μητέρας-Παιδιού», ώστε να μειωθούν τα ποσοστά που ανέφερα. Πιστεύω ότι οι μαιευτές μπορούμε να έχουμε τον πρώτο ρόλο, ώστε να υλοποιηθεί και στη χώρα μας το πρόγραμμα της Π.Ο.Υ.: «Πρόγραμμα Υγείας της Μητέρας και πρωτοβουλίες για ασφαλή μητρότητα» και το οποίο περιλαμβάνει:

- Οικογενειακό Προγραμματισμό
- Προγεννητικό Έλεγχο
- Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης
- Προστασία από τη βία
- Ψυχική και ηθική στήριξη

Τελειώνοντας, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και εύχομαι στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Μαίας-Μαιευτή το 1998, καθένας από εμάς εδώ να έχει προσθέσει ένα μικρό λιθαράκι για να πραγματοποιηθούν όλα τα παραπάνω και να κτισθεί σωστά το οικοδόμημα της κοινωνίας του 21ου αιώνα.