

Τι είναι το Κέντρο Βρεφών "Η ΜΗΤΕΡΑ"

Το Κέντρο Βρεφών "Η ΜΗΤΕΡΑ" είναι κρατικός οργανισμός κοινωνικής πρόνοιας, που έχει ως βασικό έργο την προστασία της μόνης μητέρας και του παιδιού της, την προστασία παιδιών, που η οικογένειά τους περνά κρίση και βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς και την προστασία παιδιών που δεν έχουν οικογένεια.

Πρωταρχικός στόχος και επιδίωξη του "ΜΗΤΕΡΑ" είναι να βοηθήσει τη μόνη μητέρα ή τους γονείς του παιδιού να το κρατήσουν κοντά τους και να το φροντίσουν. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, το "ΜΗΤΕΡΑ" μεριμνά, σε συνεργασία με τους γονείς του παιδιού, για την τοποθέτηση του παιδιού σε επιλεγμένο οικογενειακό περιβάλλον μέσω προγραμμάτων αναδοχής και υιοθεσίας.

Οι υπηρεσίες που το "ΜΗΤΕΡΑ" προσφέρει στη μόνη μητέρα και στο παιδί της αρχίζουν από την περίοδο της εγκυμοσύνης και συνεχίζονται μετά την ανάληψη της φροντίδας του παιδιού από την μητέρα του, ανάλογα με τις ανάγκες.

Το Κέντρο Βρεφών "Η ΜΗΤΕΡΑ" λειτουργεί από το 1955. Είναι Κρατικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός. Χρηματοδοτείται και ελέγχεται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το προσωπικό περιλαμβάνει βρεφονηπιοκόμους ΤΕΙ, βοηθούς βρεφονηπιοκόμους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδιάτρους, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό.



Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο:

ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ "Η ΜΗΤΕΡΑ"

Δημοκρατίας 65, Ίλιον Αττικής Τ.Κ. 131 22
Τηλ.: 26.27.155, 26.11.181, Fax: 26.15.215
ώρες: 8:30 π.μ. - 2:00 μ.μ. καθημερινά.

Η θέση της Μαίας στα Κέντρα Υγείας

Νίκη Μπακέα, Μαία Κέντρου Υγείας Καπανδριτίου.

Πριν λίγα χρόνια, η προοπτική να εργασθώ σε Κέντρο Υγείας με γέμιζε ενθουσιασμό. Θεωρούσα ότι έξω από τους χώ-

ρους του νοσοκομείου, όπου ήδη εργαζόμουν, θα μπορούσα να δραστηριοποιηθώ και να επικοινωνήσω με τις γυναίκες

μέσω προγραμμάτων, που θα δημιουργούσα. Σήμερα, δύομισι χρόνια μετά, οφείλω να ομολογήσω ότι η απογοήτευσή μου είναι μεγαλύτερη από τη διάθεσή μου για εργασία και δημιουργία.

Οι λόγοι είναι πολλοί, μα ο σημαντικότερος λόγος, για μένα, είναι η ασάφεια που υπάρχει στα καθήκοντα της μαίας μέσα στα Κέντρα Υγείας. Από το καταστατικό του οργανισμού η μαία εντάσσεται στο Νοσηλευτικό Προσωπικό του Κέντρου, όπως και στα γενικά νοσοκομεία. Ενώ εκεί, όμως, λειτουργεί στο τμήμα της (Γυναικολογικό-Μαιευτικό), εδώ, στο Κέντρο Υγείας, δίνει μάχη κάθε μέρα για το αν θα δουλέψει ως νοσηλεύτρια, όπου μία ή δύο φορές την εβδομάδα θα λειτουργεί ως μαία – όταν δηλαδή υπάρχει γυναικολόγος – ή θα δουλεύει ως μαία, που επικουρεί, σε περιπτώσεις ανάγκης, τα παθολογικά ιατρεία.

Η ασάφεια αυτή είναι στοιχείο καθημερινής διαμάχης με τους υπόλοιπους νοσηλευτές. Όταν πλέον ζητείται η άποψη του συντονιστή, αυτός φυσικά παίρνει το μέρος των νοσηλευτών. Ο χρόνος μας, λοιπόν, καταναλώνεται στα παθολογικά ιατρεία, με αποτέλεσμα κάποια δικά μας προγράμματα να μη μπορούν να λειτουργήσουν.

Κάποια στιγμή, που η συνάδελφός μου και εγώ ζητήσαμε να μάθουμε τί ισχύει για το ρόλο της μαίας στα Κέντρα Υγείας και ποιά είναι τα καθήκοντά μας, τόσο από το Σύλλογο, όσο και από το Υπουργείο κανείς δεν έδινε σαφή απάντηση. Άφησαν να πλανάται η άποψη του "να μην οδηγούμαστε στα άκρα".

Τελικά, η λύση δόθηκε από τη νομική σύμβουλο του νοσοκομείου. Στην απάντησή της η νομική σύμβουλος αναφέρει ότι υπάρχει σαφής και καθορισμένος ρόλος της μαίας, η οποία απλώς επικουρεί στα υπόλοιπα ιατρεία, εφόσον η ίδια το απο-

δέχεται. Η απάντηση όμως δόθηκε για το δικό μας Κέντρο Υγείας. Στα υπόλοιπα, όμως, όπου οι συνάδελφοι αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα, τί γίνεται;

Ένας δεύτερος σημαντικός λόγος είναι η συνεργασία με το γυναικολόγο. Για άλλη μια φορά, η ασάφεια των ρόλων οδηγεί σε άσχημες καταστάσεις. Αμφισβητείται, ακόμη, και το αν έχουμε δικαίωμα στη λήψη του "pap test"! Βέβαια, εμείς, μετά από αρκετούς αγώνες, κατορθώσαμε όχι μόνο την άψογη συνεργασία μας με το γυναικολόγο, αλλά και την αμέριστη συμπαράστασή του σε προβλήματα που αφορούν τη δουλειά μας, καθώς και τη βοήθεια, που είχαμε από μέρους του, στη δημιουργία ιατρείου σε περιφερειακό ιατρείο, όπου λειτουργούμε μόνες μας.

Και φυσικά, σ' αυτούς, τους πιο σημαντικούς λόγους, έρχονται να προστεθούν: α) η δυσκολία προσέγγισης των γυναικών και β) η δυσκολία λόγω ανταγωνιστικότητας των άλλων ειδικοτήτων.

Στην πρώτη περίπτωση, ίσως να υπάρχει μία ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου Κέντρου Υγείας. Η μικρή απόσταση από την Αθήνα, οδηγεί τις γυναίκες στον προσωπικό τους γυναικολόγο. Σε πιο απομακρυσμένα κέντρα μπορεί να μην υφίσταται η δυσκολία αυτή.

Στη δεύτερη περίπτωση, στον ίδιο χώρο εργασίας, αρκετές φορές οι υπόλοιποι (νοσηλεύτριες, επισκέπτριες, κοινωνικοί λειτουργοί), λόγω προσωπικών προβολών δρουν αρνητικά στο έργο μας. Στενοχωρηθήκαμε πάρα πολύ όταν, λόγω τέτοιων καταστάσεων, σταμάτησε σε μας το πρόγραμμα πρόληψης γυναικολογικού καρκίνου (λήψη "pap test" - γυναικολογική εξέταση - ψηλάφιση μαστού - μαστογραφία - συμβουλές στη γυναίκα), όπου λειτουργούσαμε σε συνεργασία με ειδικό γυναικολόγο.

Σε όλα αυτά, όμως, υπάρχει και ο αντί-

ποδας. Σ' αυτό το χρονικό διάστημα των τριών ετών, η συνάδελφός μου και εγώ, βρήκαμε μερικούς τομείς όπου η μαία μπορούσε να δραστηριοποιηθεί.

Ένας ήταν ο οικογενειακός προγραμματισμός. Μέσω αυτού η γυναίκα ενημερώνεται για τη χρησιμότητα του "pap test" και για την αυτοεξέταση του μαστού. Από ομιλίες που γίνονται η γυναίκα μαθαίνει για το γεννητικό της σύστημα (τα έσω και έξω γεννητικά όργανα, την αναπαραγωγή). Μαθαίνει για τις φλεγμονές που την ταλαιπωρούν, καθώς και για τις ανωμαλίες της εμμηνορυσίας. Μόνη της ή μαζί με το σύντροφό της ενημερώνονται για την αντισύλληψη ή καθοδηγούνται σε προβλήματα που αφορούν τη στειρώση.

Στην επικοινωνία που έχουμε μέσω του οικογενειακού προγραμματισμού, φαίνεται έντονα η δίψα της γυναίκας – και ιδιαίτερα της νέας γυναίκας – να ενημερωθεί. Επίσης, για άλλη μια φορά φαίνονται τα ταμπού που υπάρχουν και το πόσο πιο εύκολο είναι να μιλήσει στη μαία, στην οποία ανοίγεται, απ' όσο στο γυναικολόγο. Εκεί είναι, που χρειάζεται η ενθάρρυνση της γυναίκας από τη μαία και η φιλική προσέγγισή της. Και αυτές οι μικρές μας νίκες, είναι αυτές που βοηθούν στη συνέχιση του έργου μας.

Επίσης, κατορθώσαμε να έχουμε κάποιες εγκύους και να τους κάνουμε μαθήματα ψυχοπροφυλακτικής. Μία κοπέλα από αυτές, που γέννησε ήδη, μας είπε ότι ωφελήθηκε αρκετά από αυτά.

Άφησα τελευταίο να αναφέρω, αυτό που θεωρούμε προσωπική μας κατάκτηση, αυτό που μας γεμίζει ικανοποίηση και αν θέλετε υπερηφάνεια. Αναφέρομαι στο Πρόγραμμα Γενετήσιας Διαπαιδαγώγησης Εφήβων, που λειτουργούμε στα Γυμνάσια και Λύκεια της περιοχής, που ανήκει στο Κέντρο Υγείας.

Οι ομιλίες στο Γυμνάσιο αναφέρονται

στο γεννητικό σύστημα της γυναίκας, στη φυσιολογία του, στους κανόνες υγιεινής του, στα προβλήματα ανωμαλιών της εμμηνορυσίας κατά την εφηβεία, και απευθύνονται μόνο σε κορίτσια.

Οι ομιλίες στο Λύκειο απευθύνονται σε αγόρια και κορίτσια και αναφέρονται στην αντισύλληψη και στην έκτρωση. Και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο ακολουθούν συζητήσεις, όπου εκεί πια τα παιδιά μάς αγκαλιάζουν πραγματικά. Προσπαθούν να αντλήσουν όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες. Δεν περιγράφεται η ικανοποίηση που αισθανόμαστε αργότερα, όταν μας συναντούν στο δρόμο και πέφτουν πάνω μας με αγάπη, όταν έρχονται στο Κέντρο Υγείας για κάποιες ιδιαίτερες συναντήσεις μαζί μας, ή – το σπουδαιότερο – όταν οι γονείς τους μας δίνουν συγχαρητήρια για το τόλμημά μας σε θέματα, που γι' αυτούς είναι δύσκολο να τα αγγίζουν.

Βέβαια, σ' όλο αυτό το έργο έχουμε και τις υποδείξεις των καθηγητών, οι οποίοι παρακολουθούν μαζί με τα παιδιά τις ομιλίες, καθώς και τη συμπαράσταση του υπεύθυνου εκπαίδευσης στο χώρο που ανήκουμε. Αναγκαστήκαμε εκ των πραγμάτων να καταφύγουμε σ' αυτόν, για το λόγο ότι και πάλι υπήρξαν δυσκολίες προερχόμενες από κάποιο λυκειάρχη, ο οποίος θεώρησε ότι δεν θα έπρεπε να γίνει τέτοιου είδους συζήτηση στο σχολείο του.

Αναλογιζόμενοι όλα αυτά προσπαθούμε να κρατηθούμε στο χώρο εργασίας. Απλά αναφέρω τα προβλήματα για ευαισθητοποίησή μας. Μπορούμε να προσφέρουμε πολλά. Αν μπορέσουμε να λύσουμε ορισμένα διαδικαστικά θέματα, που μπαίνουν τροχοπέδη στο έργο μας, θα χαρούμε να έχουμε τη βοήθειά σας ως Συλλόγου στην επίλυση αυτών των προβλημάτων, καθώς και στην υπόδειξη κάποιου άλλου ρόλου.