

Μαία: Η διαδρομή ανά τους αιώνες*

Βασιλική Οικονομάκου, Πόπη Παπαζαχαριάκη, Μαίες Π.Γ.Ν-Μαιευτηρίου "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ".

ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Από πολύ παλιά το μητρικό γάλα θεωρήθηκε αναντικατάστατο για το νεογέννητο και όταν η απευθείας λήψη από το μαστό ήταν αδύνατη, έγινε προσπάθεια να ξεπεραστεί το εμπόδιο. Όταν το αίτιο είχε σχέση με προβλήματα από τη μητέρα, πολλές φορές η τροφός κάλυπτε τις ανάγκες του παιδιού, με κινδύνους βέβαια αλλά και ευεργετήματα. Η ιδέα της δημιουργίας "Τράπεζας Μητρικού Θηλασμού" ήταν μια πολύ καλή λύση στο πρόβλημα της ανάγκης λήψεως μητρικού γάλακτος, κυρίως από πρόωρα νεογνά ή νοσούντα παιδιά.

Πριν από το Β' Παγκόσμιο πόλεμο, στη Σκανδιναβία, τη Μ. Βρετανία και τις Η.Π.Α. είχαν δημιουργηθεί Τράπεζες Μητρικού Γάλακτος. Το 1943, στην Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία δημοσιεύτηκαν πρωτόκολλα λειτουργίας τους. Μετά το Β' Παγκόσμιο πόλεμο, τράπεζες μητρικού γάλακτος δημιουργούνται σ' ολόκληρο τον κόσμο. Από το 1927-1953, με έξοδα του Σωματείου Μαιών ιδρύθηκαν στο Βερολίνο και το Μόναχο 56 Τράπεζες Γάλακτος με διεθνή πάντα μαία. Και σ' άλλες χώρες, που λειτουργούν τράπεζες, η διεθνή πάντα είναι πάντα μαία. Σ' ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που δημοσιεύει η μαία Πατρινού στο περιοδικό "ΕΛΕΥΘΩ", προτρέπει όλες τις μαίες να συνεργαστούν, όπου και αν ασκεί κάθε μία το έργο της, για την προώθηση της ιδέας της δημιουργίας Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος.

Από το 1947 στο Μαιευτήριο "Μαρίκα Ηλιάδη", γνωστό ως "Ελενα Βενιζέλου",

δημιουργήθηκε η πρώτη Τράπεζα Γάλακτος στη χώρα μας. Λειτουργήσε δίπλα στη μονάδα πρόωρων νεογνών μαζί με την τράπεζα παρασκευής ξένου γάλακτος, οπότε καλύπτονταν πλήρως οι ανάγκες διατροφής των πρόωρων νεογνών ή εκείνων που είχαν ανάγκη εντατικής φροντίδας και περίθαλψης.

Μέσα στον ευρύτερο χώρο δημιουργήθηκε και ένα δωμάτιο 4 κρεβατιών, για να παραμένουν οι μητέρες-δότες γάλακτος ή οι θηλάζουσες, οι οποίες διέμεναν μακριά από το Μαιευτήριο. Μέχρι το 1958, λειτουργούσε ως ενιαίο τμήμα μαζί με το τμήμα των πρόωρων νεογνών και τις ίδιες μαίες. Από το 1958 και μετά έγινε ανεξάρτητο τμήμα με προϊσταμένη μαία, η οποία ήταν υπεύθυνη για τις δότες, για τη συλλογή του γάλακτος και αργότερα για τη διδασκαλία της μητρικής τέχνης. Το Παιδιατρικό Τμήμα με διευθυντή τον Παδιατέλλη και επιμελητή τον Κωνσταντόπουλο, διατήρησε για πολλά χρόνια δύο βασικούς άξονες λειτουργίας: α) Γνήσιο ενδιαφέρον για το τρίπτυχο: Παιδί - Μαία - Γιατρός, β) Διατροφή τελειόμηνου και πρόωρου νεογνού με κατάλληλα διατηρούμενο μητρικό γάλα-θηλασμός.

Στο Μαιευτήριο "Ελενα Βενιζέλου" λειτουργεί ακόμη η Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος. Σύγχρονη, βελτιωμένη αλλά, κυρίως, πάντοτε πλαισιωμένη με προσωπικό δοσμένο στον υψηλό σκοπό της ιδέας. Δεν θα αναφερθούμε σε μερικές μαίες, γιατί πιστεύουμε ότι πραγματικά αποτελούν στρατιά, που δεν τελειώνει και ούτε πρέπει άλλωστε.

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΝ “ΜΑΡΙΚΑ ΗΛΙΑΔΗ”

Δωρεά Έλενας Ελευθερίου Βενιζέλου

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Εν Αθήναις τη 23η Ιουνίου 1961

Προς τον

κ. Διοικητικόν Διευθυντήν του Μαιευτηρίου “ΜΑΡΙΚΑ ΗΛΙΑΔΗ”

Κύριε Διευθυντά,

1. Όσον αφορά τα τελειόμνη νεογνά εν τω ημετέρω Ιδρύματι, καταβάλλεται προσπάθεια προς ενθάρρυνσιν της μητρικής γαλουχίας.

2. Διά την διατροφήν των προώρων χρησιμοποιείται επίσης γυναικείον γάλα, επιμελώς συλλεγόμενον και καταλλήλως διατηρούμενον εις την υφισταμένην παρ’ ημίν Τράπεζαν Γάλακτος.

Μετά τιμής

Ο Διευθυντής του Παιδιατρικού Τμήματος

Κ. Παδιατέλλης

Η Σχολή Μαιών που λειτουργούσε στο Δημοτικό Μαιευτήριο Αθηνών, κατά τα έτη 1940-45 είχε διακόψει τη λειτουργία της. Από το 1946 επαναλειτούργησε ως Σχολή Μαιών τριετούς φοίτησης. Το 1955 με το Β.Δ. 18-21/6/1955 μετονομάζεται το Δημόσιο Μαιευτήριο Αθηνών σε Μαιευτήριο “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”, αναμορφώνεται ο οργανισμός λειτουργίας του και με το άρθρο 17 συστήνεται Σχολή Μαιών με τον τίτλο “Σχολή Μαιών Βασίλισσα Φρειδερίκη», και με υπουργική απόφαση το 1960, (ΦΕΚ 294), εγκρίνεται ο εσωτερικός οργανισμός της Σχολής και το 1961 τροποποιούνται κάποια άρθρα του. Νομοθετικό διάταγμα με πολυετή ισχύ και καθοριστικό για την άσκηση του επαγγέλματος της μαιείας είναι το 2593/53 “Περί ασκήσεως του μαιευτικού επαγγέλματος και εκπαίδευσως Μαιών”. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Στο άρθρο 19 του νόμου 2593/53 καθορίζονται: Η διάρκεια φοίτησης στις Σχολές Μαιών σε 3 χρόνια και 1 χρόνο πρακτικής άσκησης. Στα προσόντα των υπο-

ψηφίων σπουδαστριών προστίθεται το απολυτήριο 8ταξίου Γυμνασίου, αντί του ενδεικτικού της Δ΄ τάξης Γυμνασίου. Καθορίζονται τα καθήκοντα των μαιών, που ισχύουν μέχρι την ίδρυση των ΤΕΙ. Με το Β.Δ. 127/21-5-1955 “Περί προγράμματος εκπαίδευσως Μαιών στις Μαιευτικές Σχολές”, για πρώτη φορά καθορίζεται το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σπουδαστριών. Στο νόμο 3487/55, το άρθρο 10 προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία Κοινοτικών και Αγροτικών Ιατρείων. Το δε άρθρο 14 §5 “Περί κοινωνικών ασφαλίσεων και αγροτών”, προβλέπει τη χρήση προσθέτου επιδόματος στις μαιείες. Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 19 του νόμου 5293/53, στις 15/12/1955 με Β.Δ. “Περί Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών” συστήθηκαν Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών κατά Εφετείο, με έδρα την πρωτεύουσα του νομού. Σκοπός των Συλλόγων είναι η φροντίδα της εξύψωσης του μαιευτικού επαγγέλματος, καθώς και η προσαρμογή των οικονομικών και ηθικών συμφερόντων των μαιών. Ο σκοπός επιτυγχάνεται:

α) Με τη φροντίδα για πληρέστερη επισημονική κατάρτιση των μαιών.

β) Με την περιφρούρηση της αξιοπρέπειας των μαιών, ασκώντας πειθαρχική εξουσία.

γ) Με την καλλιέργεια συναδελφικού πνεύματος.

δ) Με την ακριβή τήρηση και εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών, που αφορούν στα καθήκοντα και τα δικαιώματα των μαιών.

ε) Με την καθημερινή επιδίωξη της βελτίωσης της Μαιευτικής και της εν γένει νομοθεσίας, με τη μελέτη των συνθηκών άσκησης του μαιευτικού επαγγέλματος, με την παρακολούθηση λαμβανομένων μέτρων βελτίωσης και την υποβολή προτάσεων.

Από το 1956 λειτουργεί ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών Αθηνών, στον οποίο

εκ του νόμου παρέχονται ειδικές αρμοδιότητες και εξουσίες και ανατίθενται ιδιαίτερα καθήκοντα. Έτσι, ο Σύλλογος Επισημόνων Μαιών Αθηνών:

1. Ασκεί εποπτεία για την κανονική λειτουργία όλων των περιφερειακών Σ.Ε.Μ. της χώρας.

2. Επιβλέπει την εφαρμογή των δεοντολογικών κανόνων του επαγγέλματος.

3. Γνωμοδοτεί για κάθε νομοσχέδιο και εγκύκλιο σχετική με τον κλάδο, εφόσον ζητηθεί από τον Υπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας.

4. Παρακολουθεί την εξελικτική πορεία της Μαιευτικής.

5. Διενεργεί έρευνα για τη μελέτη μαιευτικών ζητημάτων στη χώρα.

6. Διοργανώνει Μαιευτικά Συνέδρια.

7. Εκδίδει περιοδικό για καλύτερη επιμόρφωση και επικοινωνία των μαιών της χώρας.

8. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με Συλλόγους άλλων χωρών προς όφελος του μαιευτικού επαγγέλματος.

Ο Σ.Ε.Μ.Α. αμέσως μετά τη λειτουργία του με την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή ανοίγει Μητρώο Μελών, όπου εγγράφονται όλες οι μαιές που ασκούν το επάγγελμα στην περιφέρεια Εφετείου Αθηνών. Συγκαλεί Γενική Συνέλευση και αναδεικνύεται το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, ως εξής:

Πρόεδρος: Χαρά Βογιατζάκη

Αντιπρόεδρος: Άννα Σωτηροπούλου

Γραμματείς: Λιλή Μισαηλίδου

Μέλη: Όλγα Βάλβη

Αντ. Παναγιώτου

Αγ. Κουίτη

Ζωή Σκαθαράκη

Ελ. Παπαβασιλείου

Στις 24/2/1957 η Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Μ.Α. αποφάσισε ομόφωνα και με πανηγυρικό χαρακτήρα την έκδοση περιοδικού δελτίου, το πρώτο τεύχος του οποίου

κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 1957 με τον τίτλο "ΕΛΕΥΘΩ". Η υποδοχή του περιοδικού απ' όλες τις μαιές και ειδικά απ' αυτές που ασκούν το επάγγελμα στην ύπαιθρο, είναι συγκινητική. Καθημερινά καταφθάνουν στο Σύλλογο γράμματα με επαίνους, αλλά και παράπονα για την παντελή έλλειψη κρατικής μέριμνας για την έγκυο και επίτοκο της υπαίθρου. Το πλούσιο υλικό του περιοδικού βοηθά τις μαιές να επικοινωνούν και να ενημερώνονται πολύ καλύτερα. Η διπλωματούχος μαία Άννα Παπαϊωάννου, σε άρθρο της στο περιοδικό, χαρακτηρίζει το έργο της μαιάς: *"Είναι χαρά ανάμεικτη με απορία και ίσως πολλά άλλα συναισθήματα που νιώθεις να πλημμυρίζουν την ύπαρξή σου, γιατί έχεις τη δυνατότητα να βλέπεις, να θαυμάζεις και να ζεις τις ώρες αυτές, που πραγματικά μιλούν στην ψυχή σου"*.

Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης της 24/2/1957, αποφασίζεται η υποβολή αίτησης στη Διεθνή Συνομοσπονδία Μαιών (I.C.M.) από την Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Χ. Βογιατζάκη, ως εκπροσώπου των Ελληνίδων μαιών, για εγγραφή της Ελλάδας ως μέλους της Ομοσπονδίας. Την αίτηση των Ελληνίδων μαιών υποστηρίζουν δύο μέλη: η Αγγλία και η Σουηδία. Ως επίσημο πια μέλος της Δ.Σ.Μ., η Ελλάδα συμμετέχει με αντιπροσωπεία μαιών στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Μαιών, που έγινε στη Στοκχόλμη. Στο Συνέδριο, που έγινε στις 23-28/6/1957, πήραν μέρος 35 χώρες. Η 8μελής ελληνική αντιπροσωπεία μετέβη σιδηροδρομικώς στη Στοκχόλμη και τα έξοδα επιβάρυναν τα μέλη. Περίπου 900 μέλη έτυχαν άψογης υποδοχής, φιλοξενίας, ξενάγησης, ψυχαγωγίας και γενικά ευχάριστης διαμονής από τις συναδέλφους μαιές της Σουηδίας. Το επόμενο ραντεβού καθορίστηκε για το Σεπτέμβριο του 1960 στην Ιταλία, με την ελπίδα να βρεθούν και πάλι όλα τα μέλη ενός

αρχαίου και τιμημένου επαγγέλματος, με σκοπό την υγεία και την ευτυχία των μητέρων και των βρεφών ανά τον κόσμο.

Από το 1957, με απόφαση του Υπουργείου Πρόνοιας, η μαία δικαιούται με τη συμπλήρωση ενός έτους εργασίας άδεια 12 ημερών, που αυξάνει ανά έτος κατά 2 ημέρες μέχρι να φτάσει τις 26 ημέρες. Με την ίδια υπουργική απόφαση εγκρίνεται η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τα Γενικά Κρατικά Νοσοκομεία, για τις σπουδάστριες των Σχολών.

Η Πανελλήνια Ένωση Μαιών, η οποία λειτουργούσε από το 1936, στις 16/2/1958 συγκαλεί Γενική Συνέλευση μελών με κύριο θέμα τη διάλυσή της και την ένταξη των μελών της στο Σ.Ε.Μ.Α. Το 1958 ο κ. Ανδρέας Οικονομίδης, επιμελητής της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών, σε άρθρο του για την προστασία της μητρότητας αναφέρει: *“Η μαιευτική φροντίδα στην έγκυο πρέπει να παρέχεται στο σπίτι ή τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς επιτόκων από επιστήμονες μαίες, άριστα καταρτισμένες. Βασικό μέτρο προστασίας της μητρότητας αποτελεί η λήψη μέτρων για καλύτερη μαιευτική εκπαίδευση ιατρών και μαιών και βοήθειας για μόνιμη εγκατάσταση στην επαρχία. Στη χώρα μας έχουμε μαίες, άριστα καταρτισμένες από τις Σχολές Μαιών (Βιργινίας Σκυλίτση - Βασιλίσσης Φρειδερίκης - Θεσσαλονίκης), αλλά ο αριθμός είναι μικρός και η διετής υποχρεωτική θητεία τους στα Κοινοτικά και Αγροτικά Ιατρεία δεν λύνει το πρόβλημα. Καλείται το κράτος να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για τη μόνιμη εγκατάσταση Επιστημόνων Μαιών στην ύπαιθρο, εθνικό καθήκον και ιερά υποχρέωση όλων”*.

Κατά το έτος 1958, η Σχολή Μαιών “Βιργινία Σκυλίτση” εμπλουτίζει το εκπαιδευτικό της προσωπικό με τη δίδα Λιουλιά Μαρία, διπλωματούχο μαία του Μαιευτηρίου “Μαρίκα Ηλιάδη”, η οποία παρέμεινε επί 2

και 1/2 χρόνια στην Αγγλία με υποτροφία του Βασιλικού Κολλεγίου Μαιών, όπου απέκτησε το πτυχίο της Αγγλίδας Μαιάς και εν συνεχεία το πτυχίο της Διδάσκουσας Μαιάς. Σε άρθρο της με θέμα *“Μητρική Τέχνη”*, τελειώνοντας αναφέρει: *“Αυτά με λίγες γραμμές είναι τα κυριότερα θέματα, που η μαία πρέπει να αναλύσει στη μέλλουσα μητέρα. Και έχει τόση ανάγκη σήμερα η πατρίδα μας, προπάντων η ύπαιθρος, από φωτισμένες μαίες. Μαίες, που έχουν σαν σκοπό της ζωής τους να δίνουν ό,τι καλύτερο από τον εαυτό τους, για το καλό του τόπου και πέρα απ’ αυτόν”*.

Ο Σ.Ε.Μ.Α. επικοινωνεί με όλους τους Εφετειακούς Συλλόγους και με κάθε μαία προσωπικά και τους γνωστοποιεί τα παράπονα που εκφράζονται, γιατί οι μαίες δεν κάνουν διδασκαλία μητρικής τέχνης. Η μητρική τέχνη, βέβαια, περιλαμβάνεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μαιών και διδάσκεται στις εγκύους και λεχωίδες, που παρακολουθούνται και γεννούν στα Μαιευτήρια. Η διδασκαλία γίνεται από τις διδάσκουσες των Σχολών και έχει διπλό σκοπό: τη διδασκαλία των εγκύων και την εκπαίδευση των σπουδαστριών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας, διαχρονικά εμπλουτισμένο, όπως εφαρμοζόταν στο Μαιευτήριο “Μαρίκα Ηλιάδη”.

α) Από το 1955 πραγματοποιούνται ομιλίες κατά ομάδες, με οδηγίες για τις εξερχόμενες λεχωίδες, επαναλαμβανόμενες κάθε Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή.

β) Από το 1960 προστίθεται και νέος κύκλος. Κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα πραγματοποιούνται ομιλίες προς τις έγκυες, που παρακολουθούνται στα εξωτερικά ιατρεία. Μπορούν να παραβρίσκονται και συγγενείς τους, καθώς και σπουδάστριες.

γ) Από το 1963 προστίθεται ένα κομμάτι ακόμη. Καθημερινά μεταδίδονται ομιλίες αγάπης και συμβουλών από μαίες, μέσα από σύνδεση μικροφωνικής εγκατάστα-

σης. Στις συναντήσεις των εγκύων προ-
στίθεται η προβολή σχετικής ταινίας.

Με υπουργική απόφαση στις 16/4/1958, οι μαιές διетуός φοίτησης με άδεια άσκησης καθ' άπασα την επικράτεια, είναι ισότιμες με τις μαιές τριετούς φοίτησης και πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης και διαβάθμισης. Τον Οκτώβριο του 1958, το ΙΚΑ έχει 56 οργανικές θέσεις μαιών και υπάρχουν ακόμη:

- 70 Σταθμοί Επιτόκων
 - 90 Κοινοτικοί Υγειονομικοί Σταθμοί
 - 1105 Αγροτικά και Κοινοτικά Ιατρεία
 - 9 Κινητές Μονάδες στη Θεσσαλία
 - Συμβουλευτικοί Σταθμοί Μητρότητας
- σ' όλα τα Κέντρα Υγείας και στα Μαιευτήρια "Αλεξάνδρα", "Μαρίκα Ηλιάδη" κλπ.

- 10 Κέντρα Υγείας του ΙΚΑ.

(Στοιχεία από Εμ. Παπαεμμανουήλ, *Διευθυντή Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας*).

Κοινότητες με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων έχουν Κοινοτικό Ιατρείο, ενώ με λιγότερο πληθυσμό έχουν Αγροτικό Ιατρείο. Σε κάθε Κοινοτικό Ιατρείο υπηρετεί γιατρός, μαιά, επισκέπτρια ή νοσοκόμος αδελφή. Η μαιά του Κοινοτικού Ιατρείου εξυπηρετεί και τα γύρω Αγροτικά Ιατρεία.

Προγραμματίζονται σ' όλη την Ελλάδα 1.435 Κοινοτικά και Αγροτικά Ιατρεία. Στις κωμοπόλεις και τις πρωτεύουσες επαρχιών λειτουργούν 95 Υγειονομικοί Σταθμοί, που διαθέτουν 5-15 νοσηλευτικά κρεβάτια. Οι μαιές, επισκέπτριες και νοσοκόμες διορίζονται με σύμβαση και μισθό ακολουθούν και επίδομα μέχρι 40% του μισθού τους. Εποπτεία γίνεται από το Νομάρχη και το Νομιάτρο. Λειτουργούν 1.148 Κοινοτικά-Αγροτικά Ιατρεία με 1.168 γιατρούς, 344 επισκέπτριες και νοσοκόμες και 340 μαιές. Εξετάζονται περίπου 250.000 μηνιαίως. Το 1958, σε 1.026 ιατρεία έγιναν περίπου 17.194 τοκετοί και 13.674 διαφωτιστικές ομιλίες. Το 1958, σε εισήγησή της η Παγκόσμια Οργάνωση

Υγείας αναφέρει παγκοσμίως μείωση της μητρικής θνησιμότητας. Με στατιστικά στοιχεία αναφέρεται σε πολλές χώρες και επισημαίνει τα βασικά αίτια, που κρατάνε ακόμη υψηλό το δείκτη της μητρικής θνησιμότητας. (Ο αριθμός των γυναικών, που στον τοκετό τους παρίσταται γιατρός ή μαιά διαφέρει από χώρα σε χώρα). Στην Ιαπωνία, 13% παρακολουθείται από γιατρό ή μαιά. Στη Σκωτία, 96% από γιατρό και 3% από μαιά. Στην Ολλανδία, 58% από γιατρό και 42% από μαιά.

Στις 26/5-10/6/1958, στη Μινεάπολη της Μινεσότα, στην 11η Συνεδρίαση της Π.Ο.Υ., για πρώτη φορά παραβρίσκεται ως εκπρόσωπος των μαιών η κ. Μάρτζορι Μπάγιερ, όπου διαπιστώνεται μεγάλο ενδιαφέρον για την εργασία της μαιάς διεθνώς. Η κ. Μπάγιερ φιλοξενήθηκε στο Αμερικανικό Κολλέγιο Αδελφών-Μαιών.

Στις 7/9/1959 πεθαίνει στο Παρίσι η Έλενα Βενιζέλου και σύμφωνα με την επιθυμία της η καρδιά της ταριχεύεται. Στις 12/9/1959, αντιπροσωπεία μαιών με επικεφαλής την κ. Χ. Βογιατζάκη την εναποθέτει στο παρεκκλήσι του Μαιευτηρίου "Μαρίκα Ηλιάδη". Τον ίδιο χρόνο απεβίωσε η μαιά Μαρία Γ. Κοκκινάκη, από τις πρώτες μαιές που είχαν αποφοιτήσει από τη Σχολή του Δημ. Νοσοκομείου Αθηνών και ασκούσε το επάγγελμα από το 1909. Είχε ιδρύσει την Πανελλήνια Ένωση Επισημόνων Μαιών, της οποίας διατελούσε τακτική και επίτιμος Πρόεδρος.

Το 1960, στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Μαιών, μέσα σ' ένα πολύ ζεστό περιβάλλον από μαιές, γιατρούς και φίλους του Συλλόγου τιμάται ιδιαίτερα η αρχαιότερη μαιά Νυσταζοπούλου, διπλωματούχος του Δ.Μ.Α., απόφοιτος του 1907.

Με ενέργειες του Σ.Ε.Μ.Α., τον Αύγουστο του 1960 χορηγείται από το Βασιλικό Κολλέγιο Μαιών της Μ. Βρετανίας υποτροφία 10 μηνών στη μαιά του Μαιευτηρίου



Η λήκυθος με την καρδιά της μεγάλης Ελληνίδας Έλενας Βενιζέλου στο ναό του Μαιευτηρίου.

“Αλεξάνδρα” Ρόζου Βικτωρία, η οποία επιστρέφει τον Ιούνιο του 1961.

Με το Β.Δ. 686/14-9/4-10-60 (ΦΕΚ Α΄ 159) νομοθετείται Δεοντολογικός Κανονισμός Μαιών. Στον ίδιο νόμο περιλαμβάνεται και το “Περί υπό των Μαιών χορηγούμενων φαρμάκων και αναλγητικών μέσων, ως και των υπό τούτων χρησιμοποιήσιμων βοηθητικών εργαλείων”. Στο Ν.Δ. υπ’ αρ. 4111/9-10-60, ΦΕΚ 163, αριθ. 15 ΚΑΤΕΕ, καθορίζεται ότι οι δαπάνες λειτουργίας των Σχολών Μαιών αναγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθμ. 686 της 14ης Σεπτ./4 Οκτ. 1960 (ΦΕΚ Α΄ 159) “Περί Δεοντολογικού Κανονισμού Μαιών”.

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ’ όψιν:

1) Τας διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.Δ. 2593/53 “Περί ασκήσεως του Μαιευτικού επαγγέλματος” και “Περί εκπαίδευσως Μαιών”,

2) Την υπ’ αριθ. Δ. 2761/26-5-58 απόφασιν του επί της Κοινωνικής Πρόνοιας Υπουργού “Περί εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων εις τον Υφυπουργόν Κοινωνικής Πρόνοιας”,

3) Την υπ’ αριθ. 432/1960 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Επικρατείας,

Προτάσει του Ημετέρου επί της Κοινωνικής Πρόνοιας Υφυπουργού, απεφασίσασμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον μόνον. Εγκρίνομεν τον κατωτέρω εξ άρθρων 12 Δεοντολογικόν Κανονισμόν Ασκήσεως του Μαιευτικού Επαγγέλματος, καταρτισθέντα υπό του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών Περιφερείας Εφετείου Αθηνών, αι διατάξεις του οποίου καθίστανται υποχρεωτικά διά τας καθ’ άπαν το Κράτος Μαίας.

Εις τον αυτόν επί της Κοινωνικής Πρόνοιας Υφυπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

(Συνέχεια στο επόμενο τεύχος)