

## Χαιρετισμός στην Παγκόσμια Ημέρα Μαίας-Μαιευτή

**Χρίστος Θ. Οικονομόπουλος**, Παιδοχειρουργός, Τακτικό Μέλος του American College of Surgeons (F.A.C.S.).

Αγαπητές Φίλες, Αγαπητοί Φίλοι,

Σας ευχαριστώ θερμά για τα φιλόφρονα λόγια σας-σχετικά με την αγάπη, την αφοσίωση και την αμέριστη συμπαράστασή μου προς τους επιστήμονες Μαίες και Μαιευτές τα τελευταία σαράντα (40) χρόνια, με σκοπό την πλέον άρτια επιστημονική τους μόρφωση και την εμπέδωση στους συναδέλφους Μαιευτήρες-Γυναικολόγους της αναγκαιότητας και της πολύτιμης προσφοράς τους στις έγκυες, τις επίτοκες, τις λεχαιίδες, τα νεογνήνητα, την οικογένεια και γενικά την κοινωνία μας.

Θεωρώ ως δεδομένη την ολόψυχη συμπαράστασή μου προς τις Μαίες και τους Μαιευτές, τόσο για την επιστημονική τους ανέλιξη όσο και για την επαγγελματική τους προκοπή στους ποικίλους σκληρούς αγώνες τους, όχι μόνο γιατί διατηρώ άσβεστη την ιερότητα της παράδοσης, αφού η γιαγιά μου και η προγιαγιά μου ήταν τρανές Μамές, οι οποίες σε χρόνους χαλεπούς πρόσφεραν με αυτοθυσία και αλtruισμό μεγάλες υπηρεσίες στις επιτόκους της φτωχολογιάς, αλλά και γιατί πιστεύω ότι χωρίς την πολύτιμη συνεργασία των σύγχρονων επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών οι συνάδελφοι Μαιευτήρες-Γυναικολόγοι θα υστερούσαν καταφανώς στην παροχή ολοκληρωμένης προσφοράς φροντίδας προς τις επιτόκους, ιδίως από ψυχοσωματικής απόψεως.

Είναι πλέον ηλίου φαεινότερο ότι στις καρδιές των Μαιών υπάρχουν οι αρετές της αφοσίωσης, του αλtruισμού, της αυτοθυσίας και της υψηλής αντίληψης του καθήκοντος προς τις έγκυες γυναίκες, τις μητέρες και τα νεογνά. Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι Αμερικανοί Μαιευτήρες θαμπωμένοι από τα καταπληκτικά επιτεύγματα της Ιατρικής Επιστήμης έθεσαν στο περιθώριο για μια τριακονταετία περίπου τις πολύτιμες υπηρεσίες των μαιών, αλλά δεν άργησαν να το μετανιώσουν πικρά, γιατί διαπίστωσαν ότι χωρίς τη συμπαράσταση των Επιστημόνων Μαιών αισθάνονταν στην κυριολεξία "χωλοί". Σήμερα έχουν "ανανήψει" από τον ενθουσιασμό των νέων επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών για προσφορά υψηλής ποιότητας φροντίδας.

Είναι παρήγορο για το μέλλον της μαιευτικής τέχνης στην πατρίδα μας ότι οι Σύλλογοι Μαιών-Μαιευτών στελεχώνονται από νέες και νέους, που έχουν όλες τις προϋποθέσεις να εξυψώσουν τον κλάδο τους στη χώρα μας, να αφοσιωθούν ολόψυχα στη συνεχιζόμενη μόρφωσή τους, ώστε να ανταποκριθούν επαγωγικά στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας και της Ιατρικής για την πρόληψη των γυναικολογικών παθήσεων, την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας, τη μείωση της νεογνικής νοσηρότητας και θνησιμότητας, την αναγκαιότητα της υποστήριξης και εμπέδωσης του μητρικού θηλασμού, που η σημασία του είναι ζωτική για τη μητέρα και το παιδί.

Αγαπητές Φίλες και Αγαπητοί Φίλοι,

Οι επιστήμονες Μαίες-Μαιευτές είναι ευλογία Θεού για τις έγκυες, τις επίτοκες και τις λεχαιίδες. Ευτυχισμένοι όσοι το κατάλαβαν και όσοι θα ακολουθήσουν ακόμα!

Σας ευχαριστώ