

## ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ ΤΑ ΒΕΛΗ...

**Καλλιόπη Μάλφα**, Μαία-Ψυχοπροφυλάκτρια, Πρόεδρος Σ.Ε.Μ. Αθηνών.

Πρόσφατα επισκέφθηκα ένα επαρχιακό Νοσοκομείο για να συναντήσω τις μαιές που εργάζονται εκεί. Σκοπός μου ήταν να κουβεντιάσω μαζί τους για τις συνθήκες που επικρατούν στο Μαιευτικό-Γυναικολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου. Ήταν απόγευμα. Οι δυο συνάδελφοι της απογευματινής βάρδιας με καλοδέχτηκαν, με κέρασαν και καφέ. *(Λυπάμαι που αυτά που θα γράψω, δεν είναι κολακευτικά γι' αυτές.)*

Η μια συνάδελφος, που ετοιμάζεται να συνταξιοδοτηθεί, είχε μια πολύ περιέργη ενδυμασία: φορούσε εν ώρα υπηρεσίας(!) ένα μαύρο τοπάκι και ένα πράσινο παντελόνι χειρουργείου!!! Η άλλη συνάδελφος, με 20ετή προϋπηρεσία σε Αγροτικό Ιατρείο, φορούσε μια άσπρη ιατρική μπλούζα, ανοιχτή πάνω από τα πολιτικά της ρούχα. *(Όπως έμαθα αργότερα, υποχρεώθηκε από το Διοικητή να υπηρετήσει στο Νοσοκομείο, γιατί όσες φορές κι αν την έψαχναν, ποτέ δεν την έβρισκαν στο πόστο της).*

Η συζήτησή μας ξεκίνησε με πολλά παράπονα από μέρους τους. Παράπονα για τους μαιευτήρες που δεν τις υπολογίζουν, που δεν τις αφήνουν να κάνουν τοκετούς, που ο καθένας εφαρμόζει δικές του μεθόδους τοκετού και που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει ένα κακό κλίμα στο Νοσοκομείο λόγω έριδων μεταξύ τους. Παράπονα, επίσης, για την έλλειψη προσωπικού και για τις βάρδιες.

Στην ερώτησή μου πόσους τοκετούς έχουν το χρόνο, μου απάντησαν γύρω στους 60 με 70(!!!). Βέβαια, μου εξήγησαν πως οι ντόπιες έγκυες κατευθύνονται να γεννήσουν σε Νοσοκομεία της Αθήνας ή άλλων πόλεων, που βρίσκονται σε απόσταση 1,5 ώρας από τον τόπο τους. Αυτές που μένουν για να γεννήσουν εκεί, είτε είναι οικονομικοί μετανάστες, είτε κάποιες που δεν πρόλαβαν να φύγουν. *(Όλοι μας μπορούμε να καταλάβουμε τις προκλήσεις τοκετών που υφίστανται οι γυναίκες αυτού του νομού, δεδομένου ότι πρέπει να ξενιτευτούν για να γεννήσουν με ασφάλεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ψυχολογικό, οικογενειακό και οικονομικό επίπεδο.)*

Το συγκεκριμένο απόγευμα οι συνάδελφοι δεν είχαν τοκετό ή κάποιο περιστατικό. Είχαν μόνο μια λεχιάδα σε όλο το Μαιευτικό-Γυναικολογικό Τμήμα. Κάποια στιγμή χτύπησε η πόρτα του γραφείου και εμφανίστηκε η συνοδός της μοναδικής λεχιάδας του Τμήματος, για να ζητήσει το βραδινό χάπι. Τι ήταν; Parlodel!!!

- Γιατί; ρώτησα.

- Το είπε ο μαιευτήρας, μου είπαν.

- Τι λόγους είχε; Ξαναρώτησα.

- Κανέναν, μου απάντησαν.

- Κι εσείς γιατί δεν αντιδράσατε; Δεν ξέρετε πως ο μητρικός θηλασμός είναι δική μας υπόθεση;

Αλλά δεν πήρα καμιά απάντηση. Όλη η απογευματινή βάρδια δυο μαιών ήταν ένα "parlodel"!!! Έλεος... Έφυγα από το Νοσοκομείο με πολλές σκέψεις και συναισθή-

ματα θυμού, αγανάκτησης και ντροπής. Ως απλός πολίτης δεν ήθελα, είχα έντονη άρνηση να εργάζομαι σκληρά μέρα νύχτα, Σαββατοκύριακα, Χριστούγεννα, Πάσχα, και να φορολογούμαι, για να πληρώνονται πολύ καλά άνθρωποι που όχι μόνο δεν ωφελούν, αλλά βλάπτουν... Ως μαία ένιωσα ντροπή. Τα συγκεκριμένα άτομα, όπως δυστυχώς και πολλά άλλα, συνδέθηκαν με τον προϋπολογισμό και ξέχασαν τον όρκο που έδωσαν κάποτε. Βυθίστηκαν στην αδράνεια και την ανυπαρξία. Δικαίωμά τους; Όχι, βέβαια! Δεν είναι δυνατό τέτοια άτομα να χαρακτηρίζουν έναν ολόκληρο κλάδο και να τον καταδικάζουν κυριολεκτικά. Αλήθεια, πόσο συχνά ακούμε: «Και τι κάνουν οι μαίες; Απλές νοσηλεύτριες είναι...»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

**Το επάγγελμά μας έχει πολλές απαιτήσεις. Απαιτεί να δίνουμε εξετάσεις κάθε ημέρα. Απαιτεί να εξελισσόμαστε. Απαιτεί όλο το δυναμικό μας. Απαιτεί καλλιέργεια και παιδεία. Χρειάζεται πάθος! Θέλει μεράκι!**

Έτσι είναι και όποιος μπορεί... Διαφορετικά, υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα...

Με παρηγορεί, ευτυχώς, η σκέψη πως η πλειονότητα των μαίων και των μαιευτών ΔΕΝ ανήκει στην παραπάνω κατηγορία, αλλά αγωνίζεται καθημερινά για την άνοδο του προφίλ του επαγγέλματός μας προσφέροντας σπουδαία δείγματα γραφής, τα οποία αποτελούν φωτεινά παραδείγματα προς μίμηση.

Έχουμε μαίες και μαιευτές που μας κάνουν να νιώθουμε περήφανοι και αισιόδοξοι για το μέλλον της Μαιευτικής στη χώρα μας. Τα όλο και περισσότερο αυξανόμενα μεταπτυχιακά, η αυξανόμενη απαίτηση για περισσότερα εκπαιδευτικά σεμινάρια, η απόκτηση περισσότερων τυπικών αλλά και ουσιαστικών προσόντων, δείχνουν πως η πορεία μας θα είναι ανοδική. Γιατί μόνο ανοδική μπορεί να είναι. Δεν έχουμε πλέον άλλα περιθώρια...

## 5ο Σεμινάριο Καρδιοτοκογραφίας

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το περιοδικό μας "ΕΛΕΥΘΩ", ανά έτος θα διενεργούνται 3 (τρία) Σεμινάρια Καρδιοτοκογραφίας με τη συνεργασία του Σ.Ε.Μ.Α. και της Γ' Πανεπιστημιακής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου "ΑΤΤΙΚΟΝ".

Το 4ο Σεμινάριο Καρδιοτοκογραφίας πραγματοποιείται το Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή, 1η Οκτωβρίου 2006. Το 5ο Σεμινάριο θα γίνει τον Ιανουάριο του 2007. Υπάρχει λίστα αναμονής και τηρείται σειρά προτεραιότητας.

- Η συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι δωρεάν.
- Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.
- Η ταυτότητα του Σ.Ε.Μ. που ανήκετε είναι απαραίτητη.
- Θα δοθούν Πιστοποιητικά Παρακολούθησης.

Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε με το Σ.Ε.Μ.Α., στα τηλ.: 210-6465.691(fax) & 210-6429.675 ή στείλτε E-mail στο: [sema-icm@otenet.gr](mailto:sema-icm@otenet.gr)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Μ.Α.

**ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΛΦΑ**