

ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ Η ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ

‘Υπόλειψη

Δρος ΠΑΝ. ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Βοηθοῦ τῆς Β' Κλινικῆς
τοῦ Μαιευτηρίου «Μαρίκα Ήλιάδη»

Καὶ αὐτὸν τὸν χρόνον ξανάρχισε τὸ ἴδιο ἀγ-
χος μὲ τὰ ἀτομικὰ πειράματα. “Ἐνας ὄλο-
κληρος κόσμος, πέρσι μὲ τοὺς Ρώσους,
φέτος μὲ τοὺς Ἀμερικανούς, ἀγωνιᾶ καὶ
διερωτᾶται γιὰ τὶς συνέπειες αὐτῶν τῶν
πειραμάτων πάνω στὴ γενιά μας ἀλλὰ καὶ
στοὺς μελλοντικοὺς ἀνθρώπους. Καὶ καθη-
μερινῶς φάγνει μὲ τοὺς εἰδικούς μετρητὰς
Geiger νὰ βρῇ τὴν αὔξησην τῆς φυσικῆς ρα-
διενέργειας πέρα ἀπὸ τὰ ἐπιτρεπόμενα ὅ-
ρια. Καὶ τότε ἡ ἀγωνία του κορυφώνεται.

“Ηδη τὸ 1958, πρὶν ἀπὸ τὴν διακοπὴν
τῶν πειραμάτων, ἡ ραδιενέργεια ἀπὸ τὶς
δοκιμὲς εἶχε παρουσιάσει δωδεκαπλάσια
αὔξησην τῆς μέσης παρατηρουμένης διακυ-
μάνσεως ἡ ὁποία προσετίθετο κάθε μέρα
στὴν ἡδη ὑπάρχουσα κοσμικὴ ἀκτινοβολία.
”Ετσι τὸ σῶμα μας ἀλλὰ καὶ οἱ τροφές μας,
ζωικὲς καὶ φυτικές, ἐβομβαρδίζοντο καθη-
μερινῶς ἀπὸ μεγάλες ποσότητες ραδιενέρ-
γειας, μὲ ἀνυπολόγιστες ἵσως συνέπειες.

Εἶναι γνωστὸ διτὶ οἱ βλάβες ἀπὸ τὴν ἀ-
κτινοβολία δὲν ἔκδηλοῦνται ἀμέσως. Δὲν
περιμένει, δηλαδή, κανεὶς διτὶ μὲ τὴν ηγε-
μένη ραδιενέργεια ποὺ δεχόμαστε ἡ ποὺ θὰ
δεχθοῦμε θὰ γεμίσουν τὰ Νοσοκομεῖα μὲ
ἀρρώστους. “Ἡ δράσις τῆς εἶναι βραδεῖα καὶ
ἡ ἐκδήλωσις τῆς βλάβης μελλοντική. ”Εξ
ἄλλου ραδιενέργη κατάλοιπα ἀπὸ τὰ δια-
σπώμενα στοιχεῖα τῶν δοκιμῶν, πέφτοντας
στὴ γῆ συνήθως μὲ τὰ σταγονίδια τῆς βρο-
χῆς, μολύνουν τὰ φυτὰ καὶ μὲ αὐτὰ τὰ ζῶα.
Οἱ φυτικές, λοιπόν, καὶ οἱ ζωικές τροφές
μας, τὸ γάλα κλπ., παριστοῦν τὸ μέσον μὲ
τὸ ὅποιον εἰσάγομεν μέσα πιὰ στὸ σῶμα

μας ραδιενέργη στοιχεῖα. Αὐτὰ ἐγκαθί-
στανται ἀκολούθως στὰ διάφορα ὄργανα,
ὅπως π.χ. στὸν μυελὸ τῶν ὀστῶν, κυρίως
δὲ στὰ παιδιά. “Ἡ ζωὴ ὅμως αὐτῶν εἶναι
μακροτάτη, καὶ ἐπομένως ἡ δράσις των συ-
νεχῆς καὶ παρατεταμένη. Μὲ αὐτόν, λοιπόν,
τὸν τρόπον δεχόμαστε ἀνηλεῖ βομβαρδι-



συδό άπ' έξω μὲ τὴν ηὐξημένη ἀκτινοβολία καὶ ἀπὸ μέσα μας μὲ τὰ ραδιενεργὰ στοιχεῖα.

Ἐπειδὴ ὅμως τὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς ἐπιδράσεως δὲν εἶναι ἀμεσα ἀλλὰ μελλοντικά, δὲν μποροῦμε νὰ ξέρωμε ἀπὸ σήμερα τὶς ἀκριβεῖς συνέπειες τῶν πειραμάτων πάνω στὴν ύγεια μας. Θὰ πρέπει ἵσως νὰ περάσουν πολλὰ χρόνια ἀπὸ τὸν χρόνο τῶν δοκιμῶν, ἵσως ὀλόκληρες γενιές, γιὰ νὰ ξέχωμε πείρα ἀπὸ αὐτὴ τὴν καινούργια μάστιγα τῆς ἀνθρωπότητος. Ἀπὸ ὅ, τι ἔν τούτοις εἶναι γνωστό, ἡ ἀκτινοβολία προκαλεῖ λευχαιμία, καρκίνο καὶ σὲ μεγάλες δόσεις καταστρέφει ζωτικά ὅργανα τοῦ σώματος.

Πολὺ σκοτεινότερες εἶναι οἱ συνέπειες πάνω στὶς μέλλουσσες γενιές. Ἀπὸ πειράματα πάνω σὲ ζῶα ξέρομε ὅτι μικρὲς δόσεις ἀκτινοβολίας προκαλοῦν ἀπότομες μεταβολὲς τῶν κληρονομικῶν τους ἰδιοτήτων, «μεταλλάξεις», ὅπως λέγονται (mutatio), οἱ ὅποιες φυσικὰ κληρονομοῦνται στοὺς ἀπογόνους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γεννῶνται καινούργια εἰδὴ μὲ ἐντελῶς νέους χαρακτῆρες. Ἐν οἱ ἀτομικές δοκιμές μὲ τὴν ηὐξημένη ἀκτινοβολία ποὺ ἐκλύουν ἔχουν κάποια ἐπίδρασι στὴν κληρονομικὴ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς δημιουργίας μεταλλάξεων δὲν μποροῦμε νὰ ξέρωμε, εἶναι ὅμως πολὺ πιθανόν. Ἔτσι ἵσως ὅταν οἱ ἀπόγονοί μας γεννῶνται μὲ διάφορες πλημμελείες στὴ σωματική τους διάπλασι ή στὴν ψυχική τους ὑπόστασι θὰ καταρῶνται τοὺς προγόνους τους γιὰ τὶς ἐπιπόλαιες καὶ ἀπάνθρωπες ἐνέργειές τους.

Ἐν τούτοις ὑπάρχουν καὶ οἱ αἰσιόδοξοι ποὺ πιστεύουν ὅτι ὁ σονδήποτε καὶ ἀν συεχισθοῦν οἱ ἀτομικές δοκιμές, ἡ ἀκτινοβολία δὲν μπορεῖ νὰ φθάσῃ δρια ἐπικίνδυνα γιὰ τὴν ύγεια μας ή τῶν ἀπογόνων μας. «Ομως, παρὰ τὴν ἀντίληψι αὐτὴ καὶ γιὰ ὅλους τοὺς προηγουμένους λόγους, τὰ ἀτομικὰ πειράματα ἀπηγορεύθησαν τὸ 1958 μὲ κοινὴ συμφωνία ὅλων τῶν ἀτομικῶν Δυνάμεων. Καὶ πρῶτος ὁ Σοβιετικὸς Πρωθυπουργός Nikita Chruschtschow διεκήρυξε πρὸ τοῦ Ἀνωτάτου Σοβιέτ τὸ 1960: «Ἐὰν ή μία πλευρὰ παραβιάσῃ τὶς ὑποχρεώσεις (γιὰ τὴν διακοπὴ τῶν ἀτομικῶν

δοκιμῶν), τὶς ὅποιες ἔκούσια ἀνέλαβε, οἱ ὑπεύθυνοι θὰ σκεπασθοῦν μὲ τὴν ντροπὴ καὶ οἱ λαοὶ ὅλου τοῦ κόσμου θὰ τοὺς ἐκφράσουν τὴν καταδικαστική τους κρίσι». Μετὰ ἓνα χρόνο ὅμως πρῶτος παρεβίλασε τὴν συμφωνία καὶ ἀρχισε χωρὶς αἰτία ἀτομικές δοκιμές πολλαπλασίας ἴσχυος τῶν μέχρι τοῦδε, βιθύζοντας στὸ ἄγγος ὅλους τοὺς λαοὺς καὶ σκεπάζοντας τὸν ἰδιο τοῦ ἔαυτὸ μὲ τὴν ντροπὴ γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ πλανήτη μας.

Φέτος συνεχίζουν τὴν καταστροφὴ οἱ 'Αμερικανοί, δημιουργοῦντες μὲ τὶς ἐκρήξεις τους εἰκόνες ἀποκαλύψεως καὶ κολάσεως. «Τὰ ἀστέρια ἔσβησαν καὶ οἱ ἀνθρώποι τῶν νησιῶν τῆς Χαβάης ἔζησαν δέκα συγκλονιστικὰ λεπτά, ποὺ θύμιζαν τὴν Γένεσι τοῦ Κόσμου, ὅπως τὴν πειργράφει ἡ 'Ἄγια Γραφή', γράφουν οἱ δυτικὲς ἐφημερίδες, καμαρώνοντας γιὰ τὴν «συνταρακτικὴ μεγαλοπρέπεια τοῦ ἐπιστημονικοῦ ὄθλου».

Ἐν τούτοις 3000 ἐπιστήμονες, γυναικολόγοι κυρίως καὶ ἐρευνηταί, ποὺ συνεκεντρώθησαν πέρσυ στὴν Βιέννη γιὰ τὸ Παγκόσμιο Συνέδριο τῆς Μαιευτικῆς καὶ Γυναικολογίας, συνεχίζητησαν μεταξὺ ἄλλων θεμάτων καὶ τὶς συνέπειες τῶν ἀτομικῶν δοκιμῶν, μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν σοβιετικῶν πειραμάτων, καὶ κατεδίκασαν ὅμοφωνα τὶς καταστρεπτικὲς αὐτὲς γιὰ τὴν ύγεια τῶν ἀνθρώπων μεθόδους προαγωγῆς τῆς 'Επιστήμης.

Παραθέτομε πιὸ κάτω τὶς γνῶμες μερικῶν ἐπιστημόνων, ὅπως τὶς ἔξερφασαν τότε στὸ Γυναικολογικὸ Συνέδριο.

‘Ο Καθηγητὴς Schubert, ἔνας ἀπὸ τοὺς πιὸ διογκαστούς Γερμανούς ἀκτινοθεραπευτάς:

«Ἐμεῖς οἱ ἱατροὶ καὶ οἱ ἐπιστήμονες βλέπομε μὲ μεγάλη κατάπληξι τὴν ἐπανάληψι τῶν ἀτομικῶν δοκιμῶν. Ἀπὸ χρόνια περιφανεῖς ἐπιστήμονες ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο ἔχουν ἀποδείξει τὶς ἀνυπολόγιστες συνέπειες οἱ ὅποιες μποροῦν νὰ ἐπακολουθήσουν ὅχι μόνον γιὰ τοὺς ζῶντας ἀνθρώπους ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ ἔμβρυα. Μὲ ίκανοποίησι μπορέσαμε νὰ διαπιστώσωμε ὅτι ἡ ραδιενέργεια παρέμεινε σταθερὰ μετὰ τὴν ἀν-

στολὴ τῶν δοκιμῶν. "Ετσι σὲ 10 περίπου χρόνια θὰ φθάσωμε στὰ φυσιολογικὰ ἐπί-πεδα. "Η ἐπὶ τὸς αὐτῆς διὰ τὴν ἀποκατάστασιν εἰς τὸ φυσιολογικόν, ἥδη ἔξελιπεν. "

"Ο Καθηγητὴς Knaus, ὁ παγκοσμίως γνωστὸς Αὔστριακὸς ἐπιστήμων ἀπὸ τὸν περιήφημο νόμο του γιὰ τὶς γόνιμες καὶ μὴ ἡμέρες τοῦ κύκλου, καὶ Ἀντιπρόεδρος τῆς Διεθνοῦς Γυναικολογικῆς Ἐταιρείας:

"Ἐκπλήττομαι, γιατὶ διερωτῶμαι μάταια γιὰ τὸ νόημα αὐτῶν τῶν μέτρων. Δὲν θὰ πρέπει βέβαια νὰ ἀναμένεται ἀμεσος καὶ ὅξες κίνδυνος ἀπὸ τὶς δοκιμές. Πρέπει δηλαδὴ νὰ διακρίνῃ κανεὶς μεταξὺ τῶν φυσικῶν καὶ ἵστρικῶν ἐπιδράσεων τῶν ἀτομικῶν δοκιμῶν ἀφ' ἐνὸς καὶ τῶν ἀκτινικῶν ἐπιδράσεων ἀφ' ἑτέρου. "Ενας ὅξες κίνδυνος θὰ ὑπεισέρχετο μόνον μετὰ μίαν μαζικὴν ἔκρηξιν. Τότε δύμως θὰ ἥτο πλέον πολὺ ἀργά..."

"Ἡ μεγαλυτέρα ἀντίδρασις προήρχετο ἀπὸ τοὺς Ἰάπωνας ἱατρούς. Ὁ Dr. Joshito Kuibu:

"Οποιος ἔχει ζήσει τόσο ἀμεσα τὶς φρικτὲς συνέπειες μιᾶς ἀτομικῆς ἔκρηξεως ὅ-

πως ἐμεῖς οἱ Ἰάπωνες, καὶ ἀσχολεῖται ἀκόμη 16 δόλικληρα χρόνια μετὰ τὴν ρίψι τῆς βόμβας μὲ τὴν ἔξακριβωσι τῶν δύμων ἐπακολούθων αὐτῆς, αὐτὸς καὶ μόνον μπορεῖ νὰ συλλάβῃ τὸ ξεσήκωμά μας."

"Ἐνας Ἰάπων ἱατρός:

"Καὶ μόνον τὸ ἄγγιχος ἀπὸ τὶς νέες δοκιμές, θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει ἀνύπολογιστες συνέπειες γιὰ τὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων."

"Ἐνας Ρώσος γυναικολόγος:

"Οἱ ἐπιδράσεις τῆς ραδιενέργειας ἐκ τῶν δοκιμῶν δὲν πρέπει νὰ ὑπερτιμῶνται. Ἡ θεραπεία πάντως μὲ ἀκτίνες δείχνει ὅτι διὰ τὴν ἐπίδρασιν ἐπὶ τοῦ ὄργανισμοῦ μὲ τὴν θεραπευτικὴ ἔννοια ἀπαιτεῖται προσεκτικὴ δοσολογία καὶ ἀμεσος ἀπομάκρυνσις".

Μιὰ Ρωσίς ἱατρός, εἰς τὴν διποίαν ἐτέθη ὑπὸ δημοσιογράφων τὸ ἐρώτημα σχετικὰ μὲ τὶς συνέπειες τῶν ἀτομικῶν δοκιμῶν γιὰ τὴν ὑγεία μας, προσεποιήθη ὅτι δὲν κατάλαβε τὴν ἐρώτησι, ἀν καὶ διετυπώθη γερμανικά, γαλλικά καὶ ἀγγλικά, στὶς τρεῖς δηλαδὴ ἐπίσημες γλῶσσες τοῦ Διεθνοῦς Γυναικολογικοῦ Συνεδρίου, στὸ διποίον καὶ αὐτὴ συμμετεῖχε.

ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΥΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΡΑΤΟΝ KAPKINON

Δύο καὶ πλέον ἑκατομμύρια ἀτόμων ἀποθνήσκουν ἐτησίως ἐκ καρκίνου, μιᾶς ἐκ τῶν δλίγων ἀσθενειῶν αἱ ὁποῖαι προκαλοῦν δλονέν καὶ περισσότερα θύματα, παρὰ τὰς πρόσδους τῆς ἱατρικῆς ἐπιστήμης. Τοῦτο ἀναφέρεται εἰς ἔκθεσιν τῆς Διεθνοῦς Ὁργανώσεως Ὑγείας τῶν Ἡνωμένων Ἔθνῶν, εἰς τὴν διποίαν ἀναγνωρίζεται ὅτι ἡ ἐπιστήμη ἀπέχει εἰσέτι πολὺ ἀπὸ τοῦ νὰ γνωρίζῃ τὴν αἰτίαν ἢ ἔστω καὶ τὴν φύσιν τῆς ἀσθενείας αὐτῆς. "Ανω τὸν πέντε ἑκατομμυρίων ἀτόμων, συνεχίζει ἡ ἔκθεσις, πάσχουν ἐκ τῆς ἀσθενείας αὐτῆς, ἐνῶ διὰ κάθε ἀσθενῆ ἐκ καρκίνου ὑπάρχουν ἐπίσης τέσσαρα ἡ πέντε ἀτομα τὰ διποῖα ὑποφέρουν ἀπὸ κάποιαν μορφὴν προκαρκινικῆς ἀσθενείας. Σημειούνται ἐπίσης αὐξητικές τῶν κρουσμάτων καρκίνου, παρὰ τὸ γεγονός ὅτι ἀλλαὶ μάστιγες τοῦ ἀνθρωπίνου γένους—ῶς ἡ λέπρα, ἡ σύφιλις, ἡ φυματίωσις καὶ ἡ ἐλονοσία—ἐμφανίζονται τώρα πολὺ δραμάτερον ἀπὸ δύο παλαιότερον καὶ ἐνδεχομένως νὰ ἔξαφανισθοῦν ἐντελῶς.

"Δὲν γνωρίζομεν εἰσέτι—συνεχίζει ἡ ἔκθεσις—πῶς ἀνατρέπεται ὁ μηχανισμὸς ὁ ὄποιος καθορίζει τὴν ζωὴν τῶν κυττάρων, οὔτε τὶ προκαλεῖ τὴν μετατροπὴν ἐνὸς ὅγκου εἰς κακοήθη. Γνωρίζομεν ὅτι ὁ καρκίνος ὑφίσταται εἰς ὀδόκληρον τὸν κόσμον καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχει περιοχὴ μὲ πληθυσμὸν μὴ προσβληθέντα ὑπὸ αὐτοῦ". Περαιτέρω ἀναφέρεται ὅτι ὁ καρκίνος τοῦ δέρματος—ἡ συνήθεστέρα μορφὴ τῆς ἐπαράτου ἀσθενείας—δύναται νὰ προκληθῇ ὑπὸ χημικῶν καὶ φυσικῶν παραγόντων, ραδιενέργειας, ἀκόμη δὲ καὶ τοῦ ἡλίου. Ο καρκίνος τοῦ δέρματος συναντάται συχνὸν εἰς γεωργούς, ναυτικούς καὶ ἀλλούς ἐργάτας οἱ διποῖοι ἐργάζονται εἰς τὸ ὑπαιθρον. Ἐπίσης ὁ καρκίνος τοῦ στόματος, τῆς γλώσσης καὶ τῆς κοιλότητος τοῦ στόματος συναντάται συχνὰ εἰς τὴν Ἰνδίαν—ὅπου ὑπάρχει ἡ μεγαλυτέρα ἀναλογία ἔναντι καρκίνων εἰς ἀλλα σημεῖα τοῦ σώματος—καὶ συνδέεται μὲ τὴν συνήθειαν τοῦ μαστήματος καπνού καὶ φύλλων δένδρου διμοίου πρὸς πιπεριάν.