



## Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΜΑΙΑΣ

·Υπό·

ΧΑΡΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ

Διευθυνούστης Μαιευτηρίου «Μαρίκα Ήλιαδη»

“Ως γνωστόν, ἐπάγγελμα εἶναι ή ἐπὶ σκοπῷ κέρδους συστηματική διάθεσις τῆς δραστηριότητος τοῦ ἀτόμου ἐντὸς τῶν πλαισίων τοῦ νόμου καὶ τῆς ἡθικῆς. “Ολοι οἱ ἄνθρωποι, ἡ σχεδὸν ὅλοι, ἀσκοῦν κάποιο ἐπάγγελμα, διότι ὅλοι ἔχουν ἀνάγκην οἰκονομικῶν μέσων διὰ νὰ συντηρηθοῦν.

Ἐνῶ δῆμος, διὰ τὴν ἀσκησιν πολλῶν ἐπαγγελμάτων, δὲν ἀπαιτεῖται τι πλέον ὡρισμένων πρακτικῶν ἡ καὶ θεωρητικῶν γνώσεων καὶ ἡ γενικὴ συμμόρφωσις τοῦ ἀτόμου πρὸς τοὺς νόμους καὶ τὸν στοιχειώδεις κανόνας τῆς ἡθικῆς καὶ τῆς εὐπρεπείας, ὑπάρχουν, ἀντιθέτως, ἄλλα ἐπαγγέλματα, καὶ δὴ τὰ πλέον σημαντικά, διὰ τὴν ἀσκησιν τῶν ὅποιων ἀπαιτοῦνται, πλέον τῶν καθαρῶς ἐπαγγελματικῶν γνώσεων, καὶ εἰδικὰ ψυχικὰ καὶ ἡθικὰ πρόσοντα, ἀνευ τῶν ὅποιων ἡ παρ' ὠρισμένου ἀτόμου ἀσκησις τούτων ἀποβαίνει ὀλεθρία διὰ τὴν κοινωνίαν, προξενοῦσα μᾶλλον κακὸν παρὰ καλόν.

Τοιαῦτα ἐπαγγέλματα εἶναι ἐν γένει τὰ ἐπιστημονικά, καὶ ἴδια τὸ τοῦ Διδασκάλου, Ἱερέως, Ιατροῦ, Μαίας κλπ.

Πρόκειται περὶ τῶν ἐπαγγελμάτων τὰ ὅποια ἐνέχουν ἐν ἑαυτοῖς τὴν ἔννοιαν τῆς ἀποστολῆς, δι' ὃ καὶ εἶναι προτιμότερον ἄτομα τὰ ὅποια δὲν ἀντιμετωπίζουν ταῦτα ὡς σκοπὸν τῆς ζωῆς των, εἰς ὃν διλογύχως ν' ἀφοσιοῦνται, ν' ἀπέχουν τῆς ἀσκήσεως αὐτῶν.

Οἱ ἀσκοῦντες τὰ ἐπαγγέλματα ταῦτα ἀποτελοῦν τοὺς πνευματικοὺς δόηγοὺς τῆς κοινωνίας, ἡ συμπεριφορὰ δ' αὐτῶν, ἐν τῇ

ἀσκήσει τούτων, πρέπει ν' ἀποτελῇ ὑπόδειγμα πρὸς μίμησιν διὰ τοὺς πολλούς.

“Οτι οὕτω καὶ διό πολὺς κόσμος ἀντιλαμβάνεται τὴν διαφορὰν τῶν δύο ἄνω κατηγοριῶν ἐπαγγελμάτων, καθίσταται πρόδηλον ἐκ τῆς διαφόρου ἐντυπώσεως τὴν δοπίαν προκαλεῖ ἡ εἰδησις περὶ μιᾶς ἀνηθίκου πράξεως ἐνὸς ἐργάτου χειρῶνακτος, φέρ' εἰπεῖν, καὶ ἐνὸς Ἱατροῦ ἢ ἐνὸς Διδασκάλου, ἐνὸς Ἱερέως ἢ καὶ μιᾶς Μαίας. Εἰς τὴν δευτέραν περίπτωσιν, οἵσσοδήποτε ἔξανίσταται καὶ ἔξοργίζεται, διότι ἀπὸ τὸν Ἱατρὸν, τὴν Μαίαν, τὸν Διδάσκαλον καὶ τὸν Ἱερέα ἀξιοῦμεν ἡθικὴν συμπεριφορὰν ἀμεμπτον, ἐνῶ ἀπὸ τὸν ἐργάτην τὸ μόνον ποὺ ζητοῦμεν εἶναι νὰ κάμνῃ ἐπιμελῶς τὴν ἐργασίαν του.

“Ἡ φύσις τοῦ μαιευτικοῦ ἐπαγγέλματος, τὸ εἶδος τῶν ὑπηρεσιῶν ποὺ προσφέρει ἡ Μαία, τὰ πρόσωπα πρὸς τὰ ὅποια παρέχονται αἱ ὑπηρεσίαι τῆς καὶ αἱ συνθῆκαι ὡφέλιμοι ἀς γίνεται ἡ προσφορὰ αὐτη, κατατάσσουσι τὸ ἐπάγγελμα τῆς Μαίας μεταξὺ τῶν πλέον σημαντικῶν ἐν τῇ κοινωνίᾳ.

Τὸ ἔργον τῆς Μαίας, ὡς γνωστόν, καθορίζεται ἐπακριβῶς ὑπὸ τοῦ Νόμου. Τὸ Ν.Δ. 2593/1953 ἐν ἄρθρῳ 11 ἀναφέρει ἐπὶ λέξει:

*Aἱ Μαῖαι ὁφείλουσι νὰ περιορίζωνται κατὰ τὴν ἔξασκησιν τοῦ ἐπαγγέλματός των εἰς τὰ κάτωθι:*

a) *Τὴν προετοιμασίαν τοῦ φυσιολογικοῦ τοκετοῦ, ἦτοι εἰς τὴν παρακολούθησιν τῆς πορείας τῆς κυήσεως (χορηγήσεως δόηγιῶν γενικῶν περὶ τῆς ἀγωγῆς κατὰ τὴν κύσιν,*

διαιτητικῆς τῆς ἐγκύου, ἀναλύσεων οὐρῶν, περιφερειακῆς πίεσεως καὶ ὑγιεινῆς ἐγκύου).

β) Τὴν διεξαγωγὴν τοῦ τοκετοῦ κατὰ τὸν ὄποιαν τῆς ἐπιστήμης ἐπιβαλλομένους ὄρους, ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ φυσιολογικοῦ τοκετοῦ. Ἐν περιπτώσει ἀνωμαλίας τινός, ἡ Μαῖα ὑποχρεοῦται νὰ παραπέμψῃ πάραντα τὴν ἐγκύου πρὸς ιατρὸν.

γ) Τὴν διαπαιδαγώγησιν τῆς μητρὸς διὰ τὴν περαιτέρω ὑγιεινὴν ἀνάπτυξιν τοῦ βρέφους (παραπομπὴ εἰς παιδίατρον ἡ Βρεφικὸν Σταθμὸν κτλ.).

Ἡ ἀπόκτησις τῶν γνώσεων αὕτινες ἀπαιτοῦνται διὰ τὴν καλὴν ἐπιτέλεσιν τῶν ἄνω καθηκόντων τῆς Μαίας, εἶναι ἔργον τῆς Σχολῆς ἔξ ής ἀπεφοίτησε, καὶ περαιτέρω αὐτῆς τῆς ἴδιας, ἡτις ὁφείλει πάντοτε νὰ παρακολουθῇ τὰς ἔξελίξεις τῆς ἐπιστήμης της, διὰ τῆς συστηματικῆς μελέτης ἐπιστημονικῶν περιοδικῶν, συγγραμμάτων, παρακολουθήσεως ἐπιστημονικῶν διαλέξεων, μετεκπαιδεύσεως κλπ.

Τὸ πόσον ἀναγκαῖον εἶναι ἡ Μαῖα νὰ εἶναι ἀρτίως ἐπιστημονικῶς κατηρτισμένη, δὲν νομίζομεν δτὶ εἶναι ἀνάγκη νὰ τὸ τονίσωμεν ἰδιαίτερως. Ἡ πλήρης καὶ ἀπόλυτος κατοχὴ τῶν θεμάτων τῆς ἐπιστήμης της, τῆς δίδει εὐχέρειαν ἀντιμετωπίσεως ὅλων τῶν περιστατικῶν, ἀπλῶν ἢ καὶ περιπλόκων, τὰ ὅποια θ' ἀντιμετωπίσῃ εἰς τὴν σταδιοδρομίαν της. Διὰ τὴν ἀρτίως κατηρτισμένην Μαῖαν δὲν ὑπάρχουσιν, ἐν τῇ ἐκτελέσει τῶν καθηκόντων της, οὔτε δισταγμοί, οὔτε συγχύσεις, οὔτε λάθη. Θὰ πράξῃ παντοῦ καὶ πάντοτε πᾶν ὅ, τι ἐνδείκνυται ἐκ τῶν περιστάσεων καὶ δὲν θὰ αἰσθανθῇ ποτὲ τύψεις συνειδήσεως, διότι, ἐνδεχομένως, ἀν ἐγνώριζε τοῦτο ἢ ἐκεῖνο, ποὺ ὥφειλε νὰ γνωρίζῃ, θὰ ἐσώζετο ἡ ζωὴ ἐνὸς παιδιοῦ ἢ μιᾶς μητέρας.

Μελέτη, λοιπόν, συνεχῆς καὶ ἀδιάλειπτος εἶναι ἀναγκαία διὰ τὴν καλὴν ἐκτέλεσιν τῶν καθηκόντων τῆς Μαίας. Εἶναι, ἄλλωστε, τοῦτο ἡ μοῖρα παντὸς ἐπιστήμονος ἀξίου τοῦ ὄντος τοκετού του. Ὁφείλει νὰ εἶναι γνώστης τῆς συγχρόνου ἐπιστήμης καὶ ὅχι ἐκείνης μόνον ποὺ ἔδιδάχθη

πρὸ 10 ἢ 20 ἑτῶν. Ὁ ἀέναος ροῦς τῆς ἔξελιξεως ἐν τῷ συγχρόνῳ βίῳ ὅλων ἐν γένει τῶν ἐπιστημῶν, τῆς τεχνικῆς κλπ. ὑποχρεοῦ τὸν ἄξιον τοῦ ὄντος τοκετού του ἐπιστήμονα νὰ παραμείνῃ καὶ νὰ εἶναι ἐσαεὶ μελετητὴς τῆς ἐπιστήμης του.

Καὶ ταῦτα μέν, ἡτοι ἡ πλήρης καὶ ἀπόλυτος κατοχὴ τῆς ἐπιστήμης τῆς Μαίας, ἀποτελοῦν τὸν ἔνα παράγοντα τῆς ἐπιτυχοῦς ἀσκήσεως τοῦ μαιευτικοῦ ἐπαγγέλματος.

Ο ἔτερος παράγων, ὁ καὶ ἀναμφισβητήτως σημαντικότερος, εἶναι ὁ τῆς προσωπικότητος τῆς Μαίας. Ἐκ τοῦ πολυσυνθέτου τούτου θέματος ἀποσπῶμεν καὶ σημειώνομεν τὰ κάτωθι:

‘Ως καὶ ἀνωτέρῳ ἐλέχθη, τὸ μαιευτικὸν ἐπάγγελμα ἐνέχει ἐν ἑαυτῷ, ὡς ἐκ τῆς φύσεώς του, τὴν ἔννοιαν τῆς ἀποστολῆς καὶ ἀπαιτεῖ ὀλόψυχον ἀφοσίωσιν εἰς τὸ ἔργον αὐτῆς.

Τὸ γεγονός καὶ μόνον ὅτι ἀπὸ τὴν ἐπιμέλειάν της, τὴν ἐνδυνειδησίαν της, τὰς γνώσεις της, τὰς ὁρθὰς συμβουλάς της, ἔξαρτᾶται ἡ ὑπαρξίς δύο ζωῶν, τῆς μητέρας καὶ τοῦ παιδιοῦ, προσδίδει εἰς τὸ ἔργον της μίαν ὑψηλὴν εὐθύνην, ἡ ὁποίᾳ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ τὴν ἀφήνῃ ἥσυχον οὐδὲ ἐπὶ στιγμήν. Τὰ περιστατικὰ ποὺ παρακολουθεῖ πρέπει νὰ τὴν ἀπασχολοῦν ἡμέραν καὶ νύκτα, καὶ ὅταν εὑρίσκεται μακρὰν τῶν ἀσθενῶν της, καὶ ὅταν ἀκόμη ἀναπαύεται. Τὸ μαιευτικὸν ἐπάγγελμα δὲν πρέπει καὶ δὲν δύναται ν' ἀσκῆται παρὰ μόνον ἀπὸ πρόσωπα τόσον ὑψηλῆς ἡθικῆς στάθμης ὃσον ὑψηλὸν εἶναι καὶ τὸ ἔργον των.

‘Ιδοὺ πῶς ἔχαρακτήρισε τὸ ἔργον τῆς Μαίας ὁ Πάπας Πίος ὁ XII:

«Τὸ νὰ παρακολουθῆς μὲ ἀφοσίωσι πάνω σ' αὐτὸ τὸ εἰρηνικὸ λίκνο ὅπου ὁ Θεὸς ρίπτει μιὰ ἀθάνατη ψυχὴ δοσμένη ἀπὸ τὰ κύτταρα τῶν γονέων, τὸ νὰ δώσῃς ὅλη σου τὴν φροντίδα στὴν μητέρα καὶ τὸ παιδὶ ποὺ φέρει μέσα της, μὲ σκοπὸ νὰ τὴν δηγήσῃς σ' ἔνα εὐτυχισμένο τοκετό, αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τοῦ ἐπαγγέλματός σου καὶ συγχρόνως τὸ μυστικὸ τοῦ μεγαλείου του καὶ τῆς διμορφιάς του.»

Ἄλλα, πλέον τούτου, προσέξατε καὶ τὴν διατύπωσιν τοῦ ὄρκου τῆς Μαίας:

‘Ορκίζομαι ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων νὰ ἐργάζωμαι μετ’ ἀφοσιώσεως ὡς Μαία καὶ νὰ διάγω βίον ἐνάρετον.

‘Ορκίζομαι νὰ πράττω πᾶν τὸ δυνατὸν πρὸς ἔξυψωσιν τοῦ γοήτρου τοῦ ἐπαγγέλματός μου καὶ νὰ τηρῶ ἀπόλυτον ἐχεμόθειαν διὰ πᾶν ὅ, τι ἥθελον ἀντιληφθῆναι μοὶ ἥθελεν ἀνακοινωθῆναι ἐμπιστευτικῶς ἐν τῇ ἐκτελέσει τῶν καθηκόντων μου.

‘Ορκίζομαι νὰ ἀσκῶ τὸ μαιευτικὸν ἐπάγγελμα συμφώνως πρὸς τοὺς νόμους τοῦ Κράτους καὶ νὰ βοηθῶ πιστῶς τοὺς Ιατροὺς εἰς τὸ ἔργον των.

Ταῦτα ὁρκιζόμενη, παρακαλῶ τὸν Θεὸν νὰ μὲ βοηθῆναι τὸ ἔργον μου.

‘Ασφαλῶς δὲν εἶναι τυχαῖον τὸ ὅτι, ἐν ἀρχῇ τοῦ ὄρκου, ἀναφέρεται ὅτι ἡ Μαία ὁρκίζεται ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων «νὰ ἐργάζεται μετ’ ἀφοσιώσεως ὡς Μαία».

‘Η ἀφοσίωσις ἀποτελεῖ τὸν πρῶτον ὅρον, τὸν πρῶτον παράγοντα τῆς καλῆς ἐνασκήσεως τοῦ μαιευτικοῦ ἐπαγγέλματος—καὶ ἔπονται δόλα τ’ ἄλλα!

‘Η Μαία ἐνασκεῖ τὸ ἐπάγγελμά της ἐντὸς ωρισμένης κοινωνικῆς μονάδος, μέσα σὲ μιὰ πόλι, σ’ ἕνα χωριό, ἢ καὶ σ’ ἕνα ‘Ιδρυμα.

‘Η ἴδιοτης αὐτῆς ὡς ἐπιστήμονος καὶ ὡς γυναίκας—καί, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, νέας γυναίκας—τὴν καθιστᾶ ἀμέσως στόχον τῆς προσοχῆς καὶ τῆς κακεντρεοῦς περιεργείας τῶν συμπολιτῶν της. Τοῦτο ἐπιβάλλει ἀπόλυτον προσοχὴν εἰς αὐτήν, ὥστε ὁ βίος της καὶ ὁ ἔξω τοῦ ἐπαγγέλματός της, εἰς τὰς ἐξωεπαγγελματικὰς σχέσεις καὶ ἐκδηλώσεις της, νὰ εἶναι ἄψογος ἀπὸ πάσης πλευρᾶς. ‘Οφείλει, κατ’ ἀρετὴν διαβιοῦσα, ν’ ἀποτελῇ φωτεινὸν παράδειγμα δι’ δλους καὶ νὰ ἐπισύρῃ τὴν γενικὴν συμπάθειαν καὶ ἐκτίμησιν τῶν συμπολιτῶν της, τοὺς ὄποιούς ἐνδεχομένως θὰ κληθῆναι νὰ ὑπηρετήσῃ εἰς ἕνα σοβαρώτατον καὶ εὐαίσθητον τομέα.

Εἶναι προφανὲς ὅτι ἔκεινη ἡ ὄποια θὰ γίνη γνωστὴ διὰ τὴν ἀνήθικον διαβίσιν

της, διὰ τὰ σκάνδαλά της, διὰ τὰς κακὰς ἔξεις της, ἢ ἔστω καὶ διὰ μόνας τὰς ἴδιοτροπίας της, πολὺ δύσκολα, καὶ πάντως μετὰ πολλῶν ἐπιφυλάξεων καὶ δυσπιστίας, θὰ κληθῇ διὰ νὰ παρακολουθήσῃ μίαν ἔγκυον γυναῖκα. Δύσκολα θὰ τῆς ἀνοίξουν τὰ σπίτια τὴν πόρτα των, καὶ πάντως θὰ δυσκολευθῇ πολὺ νὰ ἐπιτελέσῃ ἐπιτυχῶς τὸ καθῆκον της. ‘Ως πρόσωπον ἀνυπόληπτον καὶ ἀνάξιον ἐμπιστοσύνης, δὲν θὰ κατορθώσῃ νὰ μάθῃ ὅσα λεπτὰ καὶ ἐνίστεται ἐπικίνδυνα πράγματα πρέπει νὰ γνωρίζῃ. Μὲ ἀτελεῖς δὲ γνώσεις περὶ αὐτῶν, δύσκολα θὰ δυνηθῇ νὰ ἐπιτελέσῃ ἐπιτυχῶς τὸ καθῆκον της, ἢ καλυτέρα δὲ ἐπιστημονική κατάρτισις θὰ τῆς εἶναι ἄχρηστος. ‘Οπως δὲν ἔξομολογεῖται κανεὶς πρὸς Τερέα τὸν ὄποιον θεωρεῖ ἀνυπόληπτον, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ ἐπίτοκος ἢ ἡ ἐν γένει ἔχουσα ἀνάγκην τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Μαίας δὲν θ’ ἀνοίξῃ τὴν ψυχήν της εἰς αὐτήν, καὶ ἡ Μαία δὲν θὰ δυνηθῇ ν’ ἀποσπάσῃ τὸ βαθύτερον μυστικόν, δόπον συνήθως εὑρίσκεται ἡ βαθυτέρα αἰτία ἐνὸς δράματος, διὰ νὰ δυνηθῇ νὰ τὸ θεραπεύσῃ.

‘Ἐν δλίγοις, ἡ Μαία εἰς τὰς πρὸς τρίτους σχέσεις της πρέπει νὰ συγκεντρώνῃ ὅλα τὰ προσόντα τῶν σοβαρῶν, εὐγενῶν, ἐντίμων, εύνπολήπτων, συμπαθῶν καὶ ἐναρέτων προσώπων. ‘Η προσήνεια καὶ ἡ ἴκανότης νὰ ἐμπνέῃ τὴν συμπάθειαν, ἰδίως πρὸς τὰς γυναίκας, ἀποτελεῖ, ἐπίσης, σοβαρὸν παράγοντα ἐπιτυχίας εἰς τὸ ἔργον της.

‘Η Μαία, ὡς εἴπομεν, πρέπει νὰ εἶναι πάντοτε ἐνήμερος τῶν τελευταίων ἔξελίξεων τῆς ἐπιστήμης της.

‘Ο κύκλος, δύως, τῶν γνώσεων τῆς Μαίας δὲν πρέπει νὰ περιορίζεται εἰς τὰς καθαρῶς ἐπιστημονικάς μαιευτικάς γνώσεις της. ‘Η θέσις της ὡς προσώπου ἀνήθικοτος εἰς μίαν ἐκ τῶν ἥγετιδων τάξεων τῆς κοινωνίας ἐπιβάλλει νὰ διαθέτῃ καὶ εὐρυτέραν μόρφωσιν. ‘Ιδίως θέματα κοινωνικά, ψυχολογικά, οἰκονομικά καὶ πολλὰ ἄλλα πρέπει νὰ τῆς εἶναι κάπως οἰκεῖα.

‘Η Μαία ίδια τῆς ὑπαίθρου, ὡς ἐκ τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν ὑφ’ ἀσκεῖ τὸ ἐπάγ-

γελμά της, ἐπιβάλλεται νὰ ἔχῃ ἔτι μεγαλύτεραν εὐρύτητα γνώσεων. Στὴν Ἑλληνικὴν ὕπαιθρον, παραπλεύρως τοῦ Ἱερέως καὶ τοῦ Διδασκάλου, τίθεται ἐφεξῆς καὶ ἡ Μαία, καλεῖται δὲ καὶ αὐτὴ νὰ βαστάσῃ τὸ βάρος τῆς διαφυλάξεως τῶν ἑθνικῶν Ἰδανικῶν. Ὁφείλει καὶ αὐτῇ, παραλλήλως πρὸς τὴν ἄσκησιν τοῦ ἐπαγγέλματός της, νὰ μορφώνῃ, νὰ φωτίζῃ καὶ νὰ δόδηγῃ τὸν κατοίκους τῆς ὕπαιθρου. Τὰ δσια καὶ τὰ ἴερὰ τοῦ Ἐθνους ἐναποτίθενται ἥδη καὶ εἰς τὰς χεῖρας τῆς Μαίας, ἔργον τῆς δποίας δὲν θὰ πρέπει νὰ εἶναι μόνον ἡ ἔξασφάλισις ἐνὸς καλοῦ τοκετοῦ, ἀλλὰ καὶ πλεῖστα ἄλλα, ἵδια δ' ἡ ἔξαγωγὴ τοῦ πληθυσμοῦ τῆς ὕπαιθρου ἀπὸ τὴν πρόληψιν, τὴν δεισιδαιμονίαν καὶ τὴν ἀμάθειαν, καὶ ἡ χάραξις εἰς αὐτὸν τῆς ὁδοῦ τῆς γενικωτέρας πολιτιστικῆς ἀνόδου του.

Βεβαίως, τὰ προσόντα τῆς καλῆς Μαίας καὶ τὰ γενικώτερα καὶ εἰδικώτερα καθήκοντα αὐτῆς δὲν ἔξαντλοῦνται δι' ἐνὸς συντόμου ἄρθρου. Βιβλία ὀλόκληρα ἡμποροῦν νὰ γραφοῦν γύρω ἀπὸ αὐτὰ.

Ἐνταῦθα, ήθελήσαμεν ἀπλῶς νὰ τονίσωμεν δλίγα δσον ἀφορᾶ γενικώτερά τινα προσόντα τὰ δποῖα πρέπει νὰ κοσμοῦν τὴν Μαίαν, καὶ νὰ ἔξάρωμεν τὸν ρόλον ποὺ δύναται καὶ πρέπει νὰ διαδραματίσῃ ὁ Μαιευτικὸς κόσμος ὃς νέα ἡγέτις τάξις τῆς κοινωνίας εἰς τὴν προαγωγὴν ὅχι μόνον τῶν δρων περιθάλψεως τῆς μητέρας καὶ τοῦ παιδιοῦ, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν γενικωτέραν πολιτιστικὴν ἄνοδον τοῦ τόπου. Ἡ νέα αὐτὴ ἡγέτις τάξις τῶν Ἐπιστημόνων Μαιῶν ὁφείλει νὰ ἐπιδιώξῃ καὶ πραγματώσῃ τὸν μεγάλον σκοπὸν ποὺ τίθεται ἐνώπιόν της, μὲ δλον τὸν ἔνθεον ζῆλον ποὺ χαρακτηρίζει τοὺς νεοφωτίστους. Ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία, καὶ ἵδια ἡ δυστυχοῦσα ὕπαιθρος, ἡ ἀνεξάντλητος αὐτὴ πηγὴ ἑθνικῶν δυνάμεων, ἀναμένει πολλὰ ἀπὸ τὰς Μαίας. Καὶ αἱ Μαῖαι πρέπει νὰ δικαιώσουν τὰς μεγάλας αὐτὰς ἐλπίδας, ἡ δικαίωσις δ' αὐτὴ θὰ εἶναι μία σημαντικὴ νίκη ὅχι μόνον τῶν Μαιῶν, ἀλλὰ γενικώτερον τῆς γυναικας ἐν Ἑλλάδι εἰς τὸν ἀγῶνα της διὰ τὴν κατάκτησιν τῆς θέσεως ποὺ τῆς ἀξίζει.



Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τοῦ ἔργον μας.