

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΝΑ ΔΙΕΥΡΥΝΘΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ-Α

Του Καθηγητή Βαγγέλη Πισσία (Σ.Τ.ΕΦ.)



Μέσα Ιούλη, μετά από μια δύσκολη συζήτηση στο Συμβούλιο του ΤΕΙ-Α, δόθηκε λύση στο αίτημα του καθηγητή Βαγγέλη Πισσία για μετάβαση στην Παλαιστίνη.

Οι ενστάσεις και οι επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από τον πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου υπήρξαν πολλές, εστίασαν στην ευθύνη της Διοίκησης να στηρίξει μια εκπαιδευτική επίσκεψη σε ζώνη υψηλής πολεμικής έντασης. Βασικός, ρητός, σκοπός της επίσκεψης η συνεργασία με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων σε θέματα αποκατάστασης και συντήρησης έργων τέχνης και κειμηλίων που υπόκεινται στην αμείλικτη φθορά του χρόνου.

Ένας ακόμη, ρητός και πάλι, σκοπός της επίσκεψης η προώθηση της διμερούς συνεργασίας με Παλαιστινιακά εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα πλαίσια του ισχύοντος διακρατικού συμφώνου συνεργασίας.

Στο παρελθόν είχαν προηγηθεί επαφές και επισκέψεις, η τελευταία τον Ιούνιο του 2005 με συμμετοχή πλην του γράφοντα

των συναδέλφων Νομπιλάκη Ηλία, Σταγγανέλη Διονύση από τα Τμήματα Συντήρησης και Γραφικών Τεχνών και Κιουσόπουλου Γιάννη από το Τμήμα Τοπογραφίας, όπου όμως είχαν μόνον εκφραστεί ευχές και οι αμοιβαία καλές προθέσεις. Τότε το Πατριαρχείο δοκιμαζόταν από την γνωστή κρίση εκπροσώπησης και δεν επιδιώχθηκε επίσημη συνάντηση. Η τωρινή επίσκεψη στο Πατριαρχείο υπήρξε εξαιρετικά εγκάρδια και γόνιμη καθώς ο νέος Πατριάρχης, Θεόφιλος Γ', της έδωσε πραγματική υπόσταση και περιεχόμενο.

Ζήτησε με προσωπική επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Δημήτρη Νίνο, στον οποίο απέστειλε μετάλλιο και το Δ.Σ του Ιδρύματος τεχνική υποστήριξη σε θέματα συντήρησης έργων τέχνης και κειμηλίων, οργάνωσης - διαχείρισης βιβλιοθήκης και αρχείων καθώς και αποκατάστασης - διαχείρισης εγκαταστάσεων του Πατριαρχείου.

Για το σκοπό αυτό συνέστησε και οργάνωσε ενημερωτική επίσκεψη του γράφοντα σε χώρους και τόπους ειδικού, σχετικού με τα παραπάνω, ενδιαφέροντος. Παράλληλα απευθύνει πρόσκληση προς το Ίδρυμα για επιτόπια επίσκεψη που θ'αποτελέσει την απαραίτητη υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων τις οποίες προτίθεται να υποστηρίξει εξασφαλίζοντας διαμονή και διευκολύνσεις.

Η εντύπωση από την επίσκεψη στο Πατριαρχείο είναι πως το ΤΕΙ-Α. μπορεί, αν αδράξει την προσφορά που του παρέχεται, να αναπτύξει δράσεις που θ' αφήσουν ανεξίτηλο ίχνος δημιουργίας σ' ένα τόπο μοναδικό για την ιστορία και τον πολιτισμό μας. ▣

Ο δεύτερος ρητός σκοπός του ταξιδιού, ο σκοπός της προώθησης της διμερούς συνεργασίας με Παλαιστινιακά εκπαιδευτικά Ιδρύματα, άρχισε να προδιαγράφεται στις συναντήσεις με καθηγητές του Πανεπιστημίου της Γάζας, που ασχολούνται με το κοινό, με τον γράφοντα, αντικείμενο της Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων.

Η επίσκεψη στη Παλαιστίνη δεν είχε όμως μόνο αυτούς τους «ρητούς» σκοπούς που άλλωστε εγγράφονται στις εκπαιδευτικές και επιστημονικές-ερευνητικές λειτουργίες του Ιδρύματος.

Είχε και σκοπούς παράλληλους οι οποίοι αφορούν την συμβολική και ηθική στήριξη ενός δοκιμαζόμενου λαού.

Ο συντάκτης αυτού του κειμένου, παραμένοντας περίπου 35 μέρες στη Λωρίδα της Γάζας, με δική του ευθύνη και πέραν της προγραμματισμένης εκπαιδευτικής του αποστολής, και μεταβαίνοντας στο Λίβανο για άλλες 8 μέρες, βίωσε και κατέγραψε, στιγμές από το σύγχρονο δράμα του Παλαιστινιακού και του Λιβανικού λαού.

Τροφοδοτώντας συγχρόνως τον Τύπο και τα ΜΜΕ, καθώς και τόπους του διαδικτύου, με ανταποκρίσεις και εικόνες από την περιοχή.

Προσπάθησε να τα αποδώσει όπως τα είδε κι' όπως τα κατόνησε...

Βέβαια, για την αλήθεια της απόδοσής, μάρτυς, ποιος άλλος, από τον χρόνο και τους «άλλους», αυτούς που ζούσανε, τότε, εκεί, ...όπως θάλεγε κι' ο Ασημάκης Πανσέληνος... L



Εικόνες από την ταραγμένη Μέση Ανατολή.

