

Αγαπητοί φίλοι,

Τα τελευταία χρόνια η τακτική επικοινωνία μας μέσα από τις σελίδες των Τεχνολογικών Χρονικών ήταν για μένα η ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας σκέψεις και προβληματισμούς πάνω σε επίκαιρα θέματα. Αυτή τη φορά όμως, σκέφτηκα πως ίσως θα ήταν καλύτερα να μην βαρύνω περισσότερο την ατμόσφαιρα μιλώντας για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εξάλλου φροντίζουν άλλοι γι' αυτό καθημερινά και κατά κύριο λόγο τα ΜΜΕ, τα οποία έχουν αναλάβει το έργο της πληροφόρησης επιδεικνύοντας μάλιστα τόσο μεγάλο ζήλο, που σκέφτομαι να σας προτείνω να ξεκινήσουμε όλοι μαζί μια εκστρατεία «καταστολής ενημέρωσης». Ίσως, έτσι να μας δοθεί η δυνατότητα να αποστασιοποιηθούμε από καθετί δυσάρεστο και καταθλιπτικό και να βρούμε χρόνο για να γεμίσουμε ξανά τις μπαταρίες μας.

Σκοπός μου, σήμερα, είναι να σας θυμίσω κάτι που φαίνεται πως έχουμε ξεχάσει μέσα στη δίνη των κοσμογονικών εξελίξεων. Έχουμε ξεχάσει πως είμαστε Έλληνες και μαζί ξεχάσαμε όλα τα ιδιαίτερα συναισθήματα που πρέπει να μας διακατέχουν λόγω αυτής της ιδιαίτερης καταγωγής μας. Πρέπει πάνω απ' όλα να είμαστε υπερήφανοι για την ένδοξη ιστορία μας και να νιώθουμε προνομιούχοι, διότι ζούμε σε αυτή την άκρη της Ευρώπης που μπορεί να μην έχει να επιδείξει την οικονομική ανάπτυξη των υπολοίπων χωρών της, η φυσική ομορφιά της όμως είναι αξεπέραστη. Οι Ευρωπαίοι ευεργέτες μας, με έξυπνους κι επιδέξιους διπλωματικούς χειρισμούς μας στέρησαν το δικαίωμα συμμετοχής στο μέλλον της ανάκαμψης και της προόδου. Δε θα μπορέσουν όμως ποτέ να μας στερήσουν το παρελθόν και την ιστορία μας.

Μη βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα, διότι δεν πρόκειται για ετεροχρονισμένη έξαρση εθνικού φρονήματος. Πρόκειται για έναν μηχανισμό αυτοάμυνας που



ενεργοποιήθηκε μέσα μου αυτόματα, μόλις άκουσα ότι στη Μεγάλη Βρετανία προβάλλεται, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία, εκπομπή, η οποία λοιδορεί τους Έλληνες. Κι ενώ η παγκόσμια οικονομία καταρρέει, οι Βρετανοί, κάτοικοι προφανώς ενός παράλληλου σύμπαντος, απαλλαγμένοι από όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν την υπόλοιπη υφήλιο, διακωμωδούν ένα ολόκληρο έθνος, θεωρώντας πως έλυσαν το ελληνικό πρόβλημα, πως κατάφεραν επιτέλους να εντοπίσουν τους λόγους που οδήγησαν στη σημερινή οικονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας.

Δεν είμαι ούτε πολιτικός ούτε οικονομικός αναλυτής για να εκφράσω απόψεις σε σχέση με τους παράγοντες που μας οδήγησαν στην παρούσα κατάσταση, ούτε και μπορώ να προτείνω λύσεις εξόδου από την οικονομική κρίση. Σίγουρα όμως είμαι σε θέση, ως Έλληνας πολίτης, να γνωρίζω τι συμβαίνει στη χώρα μου και μπορώ υπεύθυνα να δηλώσω πως οι ήρωες αυτής της εκπομπής, μια κομμώτρια, που βγαίνει στη σύνταξη στα 53, ένας οδηγός λεωφορείου που λαμβάνει επίδομα «έγκαιρης προσέλευσης» και ένας φοροδιαφεύγων χειρουργός δεν αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα του ελληνικού λαού και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν την ελληνική νοοτροπία. Διότι με την ίδια ευκολία και τη λογική της γενίκευσης, όλοι οι Βρετανοί τουρίστες που επισκέπτονται κάθε χρόνο την πατρίδα μας θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ανυπόληπτοι μέθυστοι που επιδίδονται σε κάθε είδους βανδαλισμό.

Αυτή η λογική της ιστοπέδωσης και της αμετροπέειας που διακρίνει όλους αυτούς, που έχουν αναλάβει είτε το ρόλο του σωτήρα μας είτε το ρόλο του δικαστή μας, με κάνει να χάνω την ψυχραιμία μου. Πώς είναι δυνατόν, κανείς κρατικός παράγοντας να μη διαμαρτύρεται για το διασυρμό της χώρας μας, η οποία σήμερα

μετατρέπεται σε σήριαλ; Έχετε σκεφτεί τι επρόκειτο να συμβεί, αν κάτι παρόμοιο συνέβαινε στη χώρα μας; Η απάντηση έρχεται απόλυτα φυσικά. Η καταδίκη μας θα ήταν άμεση και προπαντός συντονισμένη. Σήμερα χωρίς κανένα ηθικό ενδοιασμό ένας ολόκληρος λαός γίνεται το θέμα ενός φτηνού σήριαλ. Αύριο, με την ίδια ευκολία, θα «δανείσουμε» το όνομά μας σε επιτραπέζιο ή ηλεκτρονικό παιχνίδι ή σε ό,τι άλλο γεννήσει η νοσηρή φαντασία των ξένων media.

Βυθισμένοι μέσα σε ένα πέλαγος οικονομικών υποχρεώσεων, τις οποίες υποχρεούμαστε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά, γνωρίζοντας μάλιστα εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται «να βρούμε ποτέ στεριά», πάψαμε να ασχολούμαστε με άλλα εξίσου σοβαρά, εάν όχι σοβαρότερα ζητήματα. Ποιος άλλωστε έχει σήμερα τη διάθεση να αφιερώσει χρόνο για σκέψη σε θέματα, τα οποία δε σχετίζονται με τις άμεσες οικονομικές του ανάγκες.

Θα έλεγε κανείς ότι πρόκειται για ένα καλά ενορχηστρωμένο σχέδιο που αποσκοπεί στο να μας απογυμνώσει από καθετί πνευματικό, ώστε σταδιακά να αποκοπούν όλες οι ρίζες που μας συνδέουν με το παρελθόν μας. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια νέα Ελλάδα, η οποία δε θα είναι πλέον η κοιτίδα της διανοήσης, αλλά η πατρίδα της πνευματικής ένδειας, ο τόπος μιας χούφτας μίζερων ανθρώπων χωρίς πυξίδα, χωρίς στόχους και οράματα. Μια Ελλάδα που δε θα είναι πλέον η δοξασμένη μητέρα χιλιάδων ηρώων που θυσίασαν τα πάντα για την ελευθερία, αλλά μια χώρα υπόδουλων, απρόθυμων να απελευθερωθούν από τα δεσμά τους.

Έχω πειστεί πλέον ότι υπάρχουν δυνάμεις που δρουν πέρα και πάνω από σύνορα, πολιτικές και πολιτικούς και οι οποίες επιδιώκουν να πλαστογραφήσουν την εθνική μας ταυτότητα. Όχι δεν είμαστε

βολεμένοι, καιροσκόποι, κερδοσκόποι, ανεύθυνοι, οκνηροί και μικροί. Ίσως για λίγο μας αποπροσανατόλισαν τα μοντέλα του εύκολου πλουτισμού. Αν μας παρηγορεί το γεγονός, δεν είμαστε οι μόνοι στον κόσμο που αφεθήκαμε ανενδοίαστα στο παραμύθι. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε ανεξέλεγκτη ροή χρήματος σε παγκόσμιο επίπεδο, εύλογο ήταν όλοι να θέλουν μερίδιο, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν κάθε είδους αγαθό και πολυτέλεια. Έφτασε όμως η στιγμή να ξυπνήσουμε και να ξαναπάρουμε το τιμόνι στα χέρια μας.

Η εθνική μας ταυτότητα γράφει Έλληνας, όπως Αισχύλος, Ευριπίδης, Πλάτωνας, Σωκράτης, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ρήγας Φεραίος, Αδαμάντιος Κοραΐς, Γεώργιος Παπανικολάου, Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής κι άλλοι λιγότερο ή περισσότερο γνωστοί... η λίστα δεν τελειώνει ποτέ. Θα πρέπει να εστιάσουμε στα μεγάλα, σε αυτά που τεκμηριώνουν και αναδεικνύουν την ανωτερότητά μας και όχι σε αυτά που την υπονομεύουν.

Η ευχή μου για τη χρονιά που έρχεται είναι ακριβώς αυτή: Πρώτα απ' όλα να είμαστε όλοι καλά και να βρούμε τον τρόπο να ασχοληθούμε με αυτά που αξίζουν πραγματικά κι όχι μ' αυτά που μας επιβάλλουν, για να ορίζουμε μόνοι μας τις προτεραιότητες και το μέλλον μας.

Καλή χρονιά σε όλους.



Δημήτριος Νίνος
Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας



Ο Πρόεδρος
και το Συμβούλιο
του ΤΕΙ Αθήνας
σας εύχονται
η νέα χρονιά να είναι γεμάτη

**υγεία, χαρά
και
δημιουργία!**